



Elisabeth (Lies) Jacobson is geboren in Den Haag op 23 september 1920. Ze was de dochter van Eleazar Jacobson en Jaantje Koekoek.

De Haagse Padvindersgroep Krachtig Voorwaarts (Kravo) heeft in de jaren dertig van de vorige eeuw nauw samengewerkt met padvindsters van de Joodse T.O.P.-groep. Het logboek van de Kravogroep bevat een overzicht van de samenstelling van de groep per 1 januari 1936. Hieruit blijkt dat op die datum een zestal padvindsters met herkenbaar Joodse namen van de Kravogroep deel uitmaakten. Dit zijn de zussen Willy en Loeki Cohen; Henny Cohen, Lies Jacobson, Sina Moses en To Polak. Per 1 januari 1937 werd opnieuw de samenstelling van de groep in het logboek genoteerd. Van de zes eerder genoemde Joodse padvindsters ontbreken de drie meisjes met de naam Cohen. Nieuw is Rosa Brillenslijper die in september 1936 bij de groep was gekomen. In totaal waren er per 1 januari 1937 dus 4 Joodse padvindsters in de Kravogroep.

Lies was verkoopster van beroep. Ze kwam terecht in kamp Westerbork. Ze werd op 15 mei 1944 op transport gezet naar vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Ze kwam om in centraal Europa en als overlijdensdatum wordt 30 september 1944 aangehouden.

Meer informatie

Logboek Kravogroep I Den Haag van 31-5-1931 tot 24-12-1936 en Logboek Kravogroep I van 23-1-1937 t/m 6-8-1937 (archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn).

[T.O.P.-groep, een Joodse padvindstersgroep in Den Haag \(1932-1941, 1945- ca. 1950\) – Joods Erfgoed Den Haag](#)

[Elisabeth Jacobson \(joodsmonument.nl\)](#)

[Elisabeth Jacobson | Oorlogsgravenstichting](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- Elisabeth Jacobson \(ushmm.org\)](#)

[Elisabeth Jacobson - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

[Auschwitz \(concentratiekamp\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.