



Alexander (Lex) Jan Massink is geboren op 11 juli 1914 in Schiedam. Hij was de zoon van Jan Herman Massink (1885 - 1965) en de Joodse Pauline Jeanne Horn (1886 -1965). Zijn ouders trouwden op 20 maart 1913 in Amsterdam. Hij had een zus Melinka Hermina (1916).

In juli 1932 kreeg hij zijn erkenning als welpenleider van groep 1 de Kaninefaten in Alkmaar. Hij stopte een jaar later in februari 1933. Hij werd rond 1933 voortrekker bij de Briniostam. In 1933 nam hij deel aan de Amsterdamse Voortrekkerskoffietafel en hij schreef in de Huifkar onder andere over het Voortrekkers Pinksterkamp van district Noorderkwartier in 1934. Na een grote toeloop van leden werd in 1934 besloten om een tweede groep op te richten. Op 7 oktober werd de groep gesplitst, een nieuw troepenhuis en een stamhut geopend en werden Hopman Wensink en Akela Massink geïnstalleerd bij de nieuwe groep 2 De Geuzen. Lex stopte als Akela in mei 1936. Zijn zus Melinka werd in mei 1935 welpenleidster bij de groep en stopte in mei 1939.

Hij vervulde in 1934 zijn dienstplicht bij de Geneeskundige troepen en in juni 1938 werd hij overgeplaatst naar het Bataljon Geneeskundige troepen. In 1937 ging hij in werkelijke dienst, maar daarna kreeg hij uitstel om eerst af te studeren als arts. Lex was begin 1941 ingeschreven als student geneeskunde aan de Universiteit Amsterdam.

Omdat zijn moeder joods was, dook ze onder tijdens de oorlog. Ook Lex overleefde de oorlog als onderduiker. Hij trouwde op 29 januari 1943 te Alkmaar met Eentje Henderika Poppens en ze kregen vier kinderen. Hij vestigt zich later als huisarts in Sexbierum.

Zijn vader was directeur van de Rijks-HBS aan de Paardenmarkt in Alkmaar. Omdat hij getrouwd is met een Joodse, wordt hij in oktober 1941 voor de keuze gesteld: of scheiden van zijn vrouw of ontslag. Hij kiest voor het laatste. Op 13 juli 1942 wordt hij op last van de Duitse overheid in gijzeling gesteld; hij verblijft bijna een jaar in Sint Michielsgestel. Op 1 april 1943 komt hij weer op vrije voeten, waarna hij wordt ontslagen als directeur van de Rijks-HBS.

De hele familie Massink overleefde de oorlog. Na de bevrijding keerde zijn vader op 7 mei 1945 weer terug als directeur van de HBS.

## Meer informatie

[Alexander Massink \(Alkmaar, 11 juli 1914 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Huwelijk Jan Alexander Massink & Eenje Henderika Poppens op 29 januari 1943 te Alkmaar » Open Archieven](#)

[Inschrijving Arie Mak & Hendrikus van der Meer & Klaas Mazereeuw & Marinus Albert Marbus & Alexander Jan Massink in 1934 » Open Archieven](#)

[Registratie Alexander Jan Massink op 11 juli 1914 » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 16, 1932, no. 7, 1932 » 1932-07 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 17, 1933, no. 2, 1933 » 1933-02 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 18, 1934, no. 10, 1934 » 1934-11 - Pag. 21 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 19, 1935, no. 5, 1935 » 1935-05 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 21, 1936, no. 5, 1936 » 1936-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkere der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 8, 1933 » 1933-12 - Pag. 5 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkere der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 10, 1934 » 1934-02 - Pag. 14 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkere der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 2, 1934, no. 14, 1934 » 1934-06 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Alexander Massink \(Alkmaar, 11 juli 1914 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Alexander Massink - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Pauline Massink-Horn - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Alkmaar '40-'45 - 44\) Wilhelminalaan 21](#)

[Alkmaar '40-'45 - Joodse bevolking Alkmaar](#)

[Alkmaar '40-'45 - Kroniek Joods Alkmaar](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 168 - Dokumente mit Namen ab MARKUS, Betsy | 01020402 168 - Dokumente mit Namen ab MARKUS, Betsy](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.