



Julius Francois Cahen is geboren op 2 oktober 1899 in Den Bosch. Hij was de zoon van Ferdinand Cahen en Libettha Joanna Hartog.

Hij woonde op Havensingel 15 in Den Bosch en was patrouilleleider en groepsrespondent van de afdeling Den Bosch van de NPV. Hij schreef in *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders"*, onder andere over het vijfjarig bestaan de van de groep. Hij stopte in november 1916.

Hij trouwde op 20 maart 1930 in Amsterdam met Frederika de Jong en ze kregen vier kinderen. Voor de oorlog woonden ze onder andere in Amsterdam, Valkenswaard en Eindhoven. In 1939 verhuisden ze naar Zeist waar ze tijdens de oorlog woonden. Hij was toen chef technische dienst bij de Nederlandse Spoorwegen.

Aan het begin van de oorlog had hij uit hoofde van zijn functie een sperre. Zijn naam staat op de lijst van joodse inwoners, die door de burgemeesters uit de provincie Utrecht werden opgesteld in de jaren 1940-1943.

Hij overleefde de oorlog. Julius verhuisde in 1948 naar Palestina. Hij is overleden op 29 juni 1979 in Haifa, Israël.

## Meer informatie

[Julius Francois Cahen \('s-Hertogenbosch, 2 oktober 1899 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 035 - Documente mit Namen ab BULDER](#)

[Julius Francois Cahen \(1899-1979\) » Stamboom Visscher-Drenthen en Lohuis-Schreijer en circa 40 andere stambomen » Genealogie Online](#)

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, Deel: Speciaal Voorjaarsnummer, no. 14, 1916 » 1916-04 - Pag. 54 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no. 16, 1916 » 1916-06 - Pag. 31 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no. 21, 1916 » 1916-11 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Julius François Cahen Joods Monument](#)

[Julius Francois Cahen \(1899 - 1979\) - Genealogy](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.