

Jetty (Jetje) Härtz is geboren op 6 augustus 1930, Harderwijk. Ze is de dochter van Benjamin (Benny) Härtz en Roosje Meiboom. Haar ouders trouwden op 27 juli 1929 in Hoogeveen. Ze verhuisden naar Harderwijk en kregen drie kinderen, Jetje, Betje en Harry. Haar vader had in Harderwijk een manufacturenzaak op de Markt en ze woonden boven de winkel.

In 1919 werd in Harderwijk de eerste padvindersgroep opgericht door Louis Ragay. Later kreeg de groep zijn naam. Naast de jongensgroep werd op een gegeven moment ook een meisjesgroep gestart. Deze groep kreeg de naam Redoz (Recht Door Zee) en was aangesloten bij het Nederlandse Padvindstersgilde (NPG). Jetje en Betje waren lid van deze groep.



De eerste joodse gezinnen in Harderwijk doken al in oktober 1942 onder. Benny was al een keer opgeroepen voor de Arbeitseinsatz (dwangarbeid), maar omdat hij actief voor de Joodse Raad mocht hij naar huis. Jetje Härtz is met haar ouders, zusje en broertje begin 1943 alsnog ondergedoken in een zomerhuisje in de tuin bij het echtpaar Bakker aan de Albertlaan in Nunspeet. In de bossen bij Soerel, Vierhouten, werden kampen voor onderduikers gerealiseerd, het Pas Op-kamp voor Joden en het Soerel-kamp voornamelijk voor niet-Joodse onderduikers. Na zes weken verhuisde de familie Härtz met het zomerhuisje naar de Pas-Opweg in de bossen bij Vierhouten. Enige weken later wordt het huisje naar de overkant van de weg verplaatst en gaat het deel uit maken van Het Verscholen Dorp. Ook de familie van Walter Bartfeld, die na de oorlog verkenners in Den Haag werd, dook in het Verscholen Dorp onder.

Het Verscholen Dorp was een onderduikersschuilplaats in de bossen bij Vierhouten. Het bestond uit in totaal negen hutten, die deels onder de grond, deels bovengronds lagen. Het kamp bestond van februari 1943 tot eind oktober 1944 en bood onderdak aan wisselende samenstellingen mensen, variërend van 80 tot 100 personen van uiteenlopende nationaliteiten. Op 29 oktober 1944 wordt het geheime dorp ontdekt. De familie Härtz vlucht samen met de familie De Boer en ze verschuilen zich verderop in het bos. De volgende dag worden ze opgehaald en krijgen ze onderdak in een grote legertent bij de familie Von Baumhauer in Vierhouten. Daarna wordt de familie Härtz en de andere vluchtelingen via allerlei sluiptwegen en met behulp van meerdere verzetsgroepen elders ondergebracht. Deze actie staat bekend als Operatie Rode Pimpernel, naar de beroemde avonturenroman van barones Emma Orczy. Eén van deze verzetsgroepen was de groep Rambonnet, genoemd naar de familie die woonde op het landgoed Old Putten.

Vader en moeder Härtz en hun zoontje Harry, die bij de ontsnapping een flinke longontsteking heeft opgelopen, gaan naar Zwolle. Jetje en haar zusje Betje komen terecht

in Elburg. Jetje duikt onder bij Herman en Albertje Hulst-Lipke, Noorderwalstraat 3 te Elburg. Ze krijgt de schuilnaam Elly. Betje duikt onder bij de familie Deetman, Ellestraat 30 in Elburg.

Het gezin heeft de oorlog overleefd en gaat in 1946 terug naar Harderwijk. Na de oorlog gingen Jetje en Betje weer naar Scouting.

Jetje verhuisde in 1948 naar Israël en trouwde daar met Eliazer (Eddy) Feitsma. Ze kregen drie kinderen. Ze is overleden op 13 april 1985 in Ermelo.

Jarenlang hebben de Ragay en Redoz-groep naast elkaar bestaan. In 1978 werd besloten om er één groep van te maken en ontstond Scouting Ragay Redoz.

Meer informatie

[Huwelijk Jetha Hammelburg & Jetje Conen & Roosje Meiboom & Aäron Meiboom & Hartog Härtz & Benjamin Härtz op 17 juli 1929 te Hoogeveen » Open Archieven](#)

[Jetje Hartz \(1930 - 1985\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Jetje en Betje Härtz - ELBURG IN OORLOGSTIJD](#)

[Museum Sjoel Elburg – Elburg – Noorderwalstraat 3 – H. Hulst](#)

[Museum Sjoel Elburg – Elburg – Ellestraat 30 – W.S. Deetman](#)

[Scouting Ragay Redoz](#)

[Het Verscholen Dorp in Vierhouten | Historiek](#)

Joodse Harderwijkers, Herinneringen aan de Joodse gemeenschap, Anton Daniels en Nico de Bruyne met medewerking van Edward van Voolen, De Harderwijkreeks, 2014, 200 pg

[Elburg en omstreken in oorlogstijd, 1940-1945 - Willem van Norel | gedrukt boek |](#)

[Bibliotheek.nl](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.