



Hugo Jacobus Mossel is geboren op 17 mei 1921 te Amsterdam. Hij was de zoon van Meijer Mossel en Betsij Loopuit. Hij had een oudere broer Rudolf Salomon Mossel (1916). Zijn vader was antiquair. Hugo was joods.

In 1923 verhuisde hij met zijn ouders naar Capri in Italië. In 1932 woonde hij met zijn broer in Zutphen op Nieuwstad 37 bij pleegouders, Willem Boutelje (1919-1944) en Hester Boutelje Horn (1917-1942). Hun pleegouders hadden op dit adres een hoedenzaak, Maison Horn.

Hij was welp bij groep 1 in Zutphen.

In 1938 verhuisde hij naar Rotterdam en werd daar student aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Tijdens de oorlog woonde hij volgens de kaart van de Joodsche Raad in de Witte de Withstraat in Rotterdam.

Hugo en zijn broer overleefden de oorlog. Hij trouwde met Faith Salesburry. Ze kregen een kind en woonden in 1951 in Londen.

Zijn pleegouders werden vermoord in concentratiekamp Auschwitz en Bergen Belsen. Voor hun huis werd een Stolpersteine gelegd.

## Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 18, 1932, no. 4, 1932 » 1932-04 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Registratie Meijer Mossel & Betsij Loopuit & Rudolf Salomon Mossel & Hugo Jacobus Mossel in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Louis Joseph Egide Horn & Carolina Benjamins & Alexander Horn & Hester Horn & Rudolf Salomon Mossel & Hugo Jacobus Mossel \(uit de periode 1922-1939\) » Open Archieven](#)

[Nieuwstad 37 | Stolpersteine Zutphen](#)

[ZutphenseKehilleinhetbijzonderVersie21april24.pdf](#)

[Hugo J Mossel \(locatie onbekend, 17 mei 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 179 - Dokumente mit Namen ab MOSER, Batseba | 01020402 179 - Dokumente mit Namen ab MOSER, Batseba](#)

[Registratie Hugo Jacobus Mossel in 1880 » Open Archieven](#)

[Hugo Jacobus Mossel \(1921 - d.\) - Genealogy](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 21 sep 1951 - Art. 104 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.