



Herman (Hap) Alexander Polak is geboren op 12 maart 1906 in Amsterdam. Hij is de zoon van Alexander Abraham en Jeannette Kiek. Zijn ouders trouwden op 1 juni 1904. Hij had drie broers en een zus Nora Jeanette. Zijn vader was violist in het Concertgebouworkest.

In zijn jeugd was hij padvinder bij groep 1 in Amsterdam. In 1922 was hij assistent patrouilleleider. In december 1924 was hij de leider van het 2<sup>e</sup> PV tournooi om het schaakkampioenschap van Nederland. Op de foto staat hij aan het hoofd van de tafel. Toen hij voortrekker was, organiseerde hij in 1925 een reis naar Londen en deed hiervoor een oproep in De Padvinder.



Herman werd groepsleider en hopman bij Groep 11, Dunnewoldgroep, in Amsterdam. Hij ging in de zomer van 1931 met 36 padvindsters naar de Balkan. Hij hield verschillende presentaties met 'lichtbeelden' over dit avontuur, onder andere tijdens de Koempoelan en bij bijeenkomsten van groepen en regio's. Hij stopte bij zijn groep in december 1932. Zijn broer Rudolf Jan werd in september 1937 welpenleider bij de 2<sup>e</sup> groep in Amsterdam.

Hij werd bedrijfseconoom en trouwde in augustus 1933 met Cornelia Maria Grootes. Het echtpaar is weer gescheiden in januari 1939. Hij woonde aan het begin van de oorlog met zijn ouders en zijn zus in de Emmastraat 23 boven. In april 1940 verhuisde hij naar de Nicolaes Maesstraat 93.

In de oorlog kwam hij terecht in Kamp Westerbork. Daar wist hij te ontsnappen op 6 oktober 1944. Hij dook onder en overleefde de oorlog.

Zijn broer was jurist en werkte in het geheim met een valse naam door, ondanks een beroepsverbod voor joodse juristen. Hij werd op tijd getipt toen de Sicherheitsdienst een huiszoeking kwam doen. Daarna dook hij onder. Zijn zus werd vermoord in vernietigingskamp Sobibor.

Na de oorlog trouwde hij in juni 45 in Maarn met Eva Johanna Hageman. Dit huwelijk hield stand tot 1952.

## Meer informatie

[Registratie Herman Alexander Polak op 12 maart 1906 te » Open Archieven](#)  
[Registratie Herman Alexander Polak op 12 maart 1906 te » Open Archieven](#)  
[360 ontsnappingen uit Westerbork – Mei tot Mei](#)

[Rudolf Jan Polak \(1916 - 2003\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Herman Polak \(1906 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Rudolf Jan Polak \(joodsmonument.nl\)](#)

[Nora Jeannette Polak \(joodsmonument.nl\)](#)

[Herman Alexander Polak \(joodsmonument.nl\)](#)

[Alexander Abraham Polak \(joodsmonument.nl\)](#)

[Indexen woningkaart \(archieff.amsterdam\)](#)

[Indexen gezinskaart \(archieff.amsterdam\)](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 23, 23-11-1922 » 23 nov 1922 - Pag. 18 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 1, 18-01-1923 » 18 jan 1923 - Pag. 22 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 2, 1925 » 1925-02 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 7, 1925 » 1925-07 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 11, 1932 » 1932-12 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 8, 1937 » 1937-09 - Pag. 30 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 2, 1927 » 1927-02 - Pag. 12 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.