



Herman Jüdel is geboren op 23 juni 1887 in Amsterdam. Hij was de zoon van Moritz Jüdel en Rosina Elisabeth Elias. Hij had twee broers, Albert (Ab) en Paul Jüdel. Zijn vader kwam uit Hamburg en was tot Nederlander geneutraliseerd. Herman trouwde met Frederika Christina Henriette Reeders. De familie was Joods. Herman studeerde rechtswetenschappen en promoveerde in 1916 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Hij vestigde zich in 1924 als zelfstandig advocaat in Bergen.

Herman was maatschappelijk actief. Hij was onder andere secretaris van de VVV. Hij werd in januari 1933 assistent districtscommissaris van District Noorderkwartier van de NPV.

Tijdens de mobilisatie was hij als reserve kapitein Hoofd van de sectie VIII (Juridische zaken) bij het hoofdkwartier Vesting Holland. Hij werd gelegerd in Den Haag. Omdat dit voor langere tijd leek te duren vestigde hij zich in Den Haag, waar ook zijn broer Ab woonde. Na de capitulatie werd hij gedemobiliseerd en kon zijn advocatenpraktijk, samen met zijn compagnon Frits Zeiler, hervatten. Hij was echter zeer aangeslagen door de oorlog en door de dood van zijn broer Paul. Paul was ook militair en maakte deel uit van het korps Motordienst. De militaire overwinning van het nazisme was voor velen ondraaglijk. Zeker twaalf Joodse militairen namen het lot in eigen hand. Onder hen was ook Paul die op 14 mei 1940 te Haarlem zijn leven beëindigde. De dochter van Paul, Wilhelmina, woonde in Nederlands Indië. Tijdens de Japanse bezetting werd Wilhelmina met haar dochter in april-mei 1942 geïnterneerd in het Missiecomplex in Padang. In het vrouwenkamp werden de welpenactiviteiten voor korte tijd geleid door mevrouw Jüdel.

Omdat hij behoorde tot de reserveofficieren die vóór 1897 waren geboren, kwam hij in 1943 niet in aanmerking om opnieuw in krijgsgevangenschap te worden genomen.

Herman vertrok met zijn vrouw naar een woonboot in Nieuwkoop. Hij bleef daar de hele oorlog. Omdat ze een gemengd huwelijk hadden (zijn vrouw was niet Joods) werd hij met rust gelaten, maar voor Joodse ingezetenen gold wel een reisverbod. Hij verliet zijn ballingsoord nooit. Zijn compagnon Frits bezocht hem regelmatig.

Na de oorlog keerde Herman niet terug in de advocatuur maar werd beroepsmilitair.

Hij is overleden op 27 december 1963 in Baarn.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 1, 1933 » 1933-01 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 4, 1933 » 1933-04 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 4, 1934 » 1934-04 - Pag. 43 | Delpher](#)

[Dispositief en kaderlijst mei 1940 \[Maasfront - Mei 1940\] \(maaslinie-mei1940.nl\)](#)

[Herman Jüdel \(1887 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Herman Jüdel \(joodsmonument.nl\)](#)

[Paul Jüdel \(joodsmonument.nl\)](#)

[Huwelijk Herman Jüdel & Moritz Jüdel & Rosina Elisabeth Elias & Frederika Christina Henriëtte Reeders & Thomas Reeders & Hendrina Maria Jakoba Vosshard op 8 november 1921 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Overlijden Herman Jüdel & Frederika Christina Henriëtte Reeders op 22 december 1963 te Baarn » Open Archieven](#)

[Notariële akte Hermann Jüdel op 8 september 1931 » Open Archieven](#)

[Album Academicum \(uva.nl\)](#)

[Bergense kroniek | 1 november 2018 | pagina 14 - Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar](#)

[Bergense kroniek | 1 november 2019 | pagina 19 - Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.