

Henri Mourits Leo Rippe is geboren op 25 februari 1916 in Tandjok Priok, NOI. Hij was de zoon van Jacques Rippe (1878-1943) en Rachel van de Waal (1879-1943). Hij had een zusje Bettij Marianna (1917- 1993) en een broertje Nico Joseph (1919 – 2002). Het gezin was Joods.

Het echtpaar Rippe vertrok na hun huwelijk in 1915 naar Nederlands-Indië, waar hun drie kinderen geboren werden. In 1924 keerde het gezin terug naar Nederland en woonde in Rotterdam. In oktober 1924 verhuisde men naar de Parkweg 66 in Ede. Zijn vader werkte vanaf die tijd als beambte bij de ENKA fabriek. Hij is ook enige tijd bestuurslid geweest van de joodse gemeente Wageningen.

Op 7 september 1930 kwam in Ede een groep van twaalf aanstaande verkenners voor het eerst bijeen. Dit moment wordt als oprichtingsdatum van Groep 1 De Langenberg aangehouden. De groep was aangesloten bij De Nederlandse Padvinders (NPV). De eigenaar van restaurant De Langenberg had op zijn terrein een paar barakken staan, waar in de zomermaanden groepen schoolkinderen hun vakantie doorbrachten. De nieuwe groep mocht deze voorlopig gebruiken. In 1934 bouwen ze een nieuw troePhuis en de voortrekkers van de Thunarstam bouwen later van zware dennenstammen een eigen blokhut in de buurt. Henri was één van de allereerste Edese padvinders, samen met onder andere Gerard Droog, G. van Scherrenburg, Henry de Vriendt, Bram Hengeveld en Erik Cramwinckel. In 1937 nam de groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Tijdens de oorlog werden zijn ouders opgepakt. Zijn vader werkte samen met Robert Levison en Volkert de Wit bij de AKU. Zijn neef Hessel (Henri) Rippe woonde met zijn vrouw Jeanette Levison en twee zoons, Lion en Hans Nico, in Rotterdam. Als het steeds moeilijker wordt voor Joden verhuizen ze naar Bennekom en gaan wonen in een pension. Robert, de broer van Jeanette vindt voor hen een onderduikadres bij familie De Wit aan de Lindelaan 16 in Bennekom. Zijn neefje Lion duikt onder in Velp. Op 8 juni 1943 is er een inval bij familie de Wit. Hessel, Jeanette en Hans Nico worden door de Duitse politie naar Den Haag gebracht. Daar worden zij lange tijd ondervraagd. Een week later worden ook broer Robert Levison en neef Jacques Rippe en zijn gezin opgepakt. Ook zij moeten naar Den Haag en worden er verhoord. Weer een week later wordt ook Lion gearresteerd. Via kamp Westerbork gaan de ouders van Henri naar vernietigingskamp Sobibor waar ze op 2 juli 1943 werden vermoord. Waarschijnlijk dook Henri met zijn zusje en broertje onder, want ze overleefden de oorlog.

Henri trouwde op 12 augustus 1948 in Veenendaal met Geurtje Bouman.

Zijn vader staat vermeld op het ENKA monument en zijn beide ouders staan op de Naamlijst van het Joods monument Wageningen 'De Levenspoort' en het Joods monument Ede.

## Meer informatie

[Rippe, Jacques - Oorlogsdoden Oldenzaal](#)

[Detail Gereconstrueerd bevolkingsregister Ede - Archieval](#)  
[Huwelijk Henri Maurits Leo Rippe & Jacques Rippe & Rachel van de Waal & Geurtje Bouman & Arie Bouman & Aartje Roordink op 12 augustus 1948 te Veenendaal » Open Archieven](#)  
[Jacques Rippe Joods Monument](#)  
[Lindelaan 16 | Historische Vereniging Oud Bennekom](#)  
[Jacques Rippe | Oorlogsgravenstichting](#)  
[Registratie op 16 maart 1878 » Open Archieven](#)  
[Rippe, Jacques - Oorlogsdoden Oldenzaal](#)  
[Jacques Rippe \(Brielle, 16 maart 1878 - Sobibor, 2 juli 1943\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.