



Meijer Hans van Creveld is geboren op 18 september 1923 in Rotterdam. Hij was de zoon van Samuel van Creveld (1893-1943) en Delphine Salomons. Ze waren met drie kinderen. In 1927 werd zijn broer Robert geboren. Hun vader was slager.

Na de Kristalnacht in Duitsland, op 10 en 11 november 1938 probeerden veel Duitse joden naar Nederland te komen. Soms stuurden ouders hun kinderen. Ze kwamen onder andere terecht in Quarantine Beneden Heijplaat in Rotterdam en gingen van daar naar het Joodse Weeshuis aan de Pletterijstraat in Den Haag. Vervolgens werden ze bij familie of pleeggezinnen geplaatst. Ook Samuel van Creveld nam joodse kinderen op. Hans Juchenheim uit Vlotho kwam in juni 1939 in huis en bleef een jaar. Hij werd in die tijd net als Robert van Creveld lid van de Gustaaf Adolf groep.

Op 14 september 1913 is Groep 5 Calandtroep opgericht in Rotterdam als een landverkenners-troep. Bankdirecteur van Kasteel, die vanuit Amsterdam naar Rotterdam was verhuisd, nam de leiding op zich van deze ploeg jongens. De groep werd vernoemd naar Pieter Caland, de ingenieur die Rotterdam zijn toegang tot de zee gaf. De groep droeg een grijze das. De stam heette de Ganeshastam. De groep had in 1935 haar troeplokaal aan de Hofstedestraat 67. In mei 1937 werd Hans in *De Verkenner, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland*, welkom geheten bij Groep 5, de Calandtroep, in Rotterdam. Robert werd in 1939 scout bij Groep 39, de Gustaaf Adolf groep, in Rotterdam.

Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezetter verboden en de gebouwen en materialen werden in beslag genomen en overgedragen aan de Jeugdstorm. De tenten en bezittingen (inclusief het onvervangbare Toverlantarenplaatjesarchief van de groep) ging hierdoor verloren. De sportprijzen waren niet in het groepshuis aanwezig, omdat ze gepoetst moesten worden en bleven bewaard. De eerste groepsvlag werd door een onbekende verkenner door het achterraam weggebracht, toen de Duitsers door de voordeur binnen vielen. De vlag is nog in het bezit van de groep.

Hans ging naar de MULO en later naar de MTS. Voor de oorlog was hij monteur koeltechniek. Hij was in de oorlog leider bij de Buitenschoolse Jeugdzorg.

Van 12 tot 15 februari 1943 zat Meijer Hans van Creveld gevangen in het Huis van Bewaring aan de Noordsingel in Rotterdam. Vervolgens ging hij via Kamp Westerbork op 17 maart 1943 met het derde transport naar vernietigingskamp Sobibor. Daar werd hij op 20 maart 1943 vermoord. Op 6 juli 1943 is zijn broer Robert van Creveld met zijn ouders getransporteerd van Kamp Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor samen met ca. 2417 vervolgd. Allen werden bij aankomst op 9 juli 1943 vermoord.

Meer informatie

[Meijer Hans van Creveld | Oorlogsgravenstichting](#)
[Meijer Hans van Creveld \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Samuel van Creveld \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Meijer Hans van Creveld \(Rotterdam, 18 september 1923 - Sobibor, 20 maart 1943\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[De negentien transporten - Stichting Sobibor](#)

[Hans Juchenheim \(born 25 October 1928\) • Dokin](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.