



Elly Rachel van Leeuwen is geboren op 7 augustus 1931 in Den Haag. Ze was de dochter van Isaac van Leeuwen (1899-1943) en Judith de Groot. Haar ouders trouwden in Amsterdam op 22 november 1928. Elly had een jonger zusje Rachel Elly (Chellie) (1936). Haar vader was controleur van beroep. In 1935 kreeg Elly polio waardoor ze veel thuis moest blijven en maar beperkt naar school ging.

Isaac van Leeuwen was in 1941 met één van de eerste transporten naar kamp Westerbork vertrokken, met de belofte dat in ruil voor zijn vrijwillige vertrek zijn familie gespaard zou blijven. Op een foto uit 1941 zit Isaac van Leeuwen voor zijn barak in kamp Westerbork, met de gele 'Jodenster' op zijn jas genaaid. Hij is later omgekomen in concentratiekamp Auschwitz-Monowitz. Judith liet hun twee dochters onderduiken bij twee verschillende families en sloot zich zelf aan bij de ondergrondse als wapenkoerier. Elly verplaatste van het ene naar het andere onderduikadres en werd bijna gepakt. Aan het eind van de oorlog verbleef ze bij de familie van Hollander in Middelburg. Elly en haar moeder en zus hebben alle drie de oorlog overleefd. Hun moeder kreeg via de ondergrondse te weten waar haar kinderen waren en haalde ze na de bevrijding op.



Na de oorlog keerden ze terug naar Scheveningen, waar haar moeder als gevangenisbewaarder werkte op een afdeling voor vrouwelijke collaborateurs. Zij hertrouwde met Freerk Simons.

Een aantal scouts startten weer met de TOP groep. Mej. E. Kroon was Akela, Simon (Rob) van de Reis was troepleider en Louis Moses uit Rijswijk vaandrig. Hij woonde toen weer in zijn ouderlijk huis. In november 1948 versterkte Elly van Leeuwen de horde als welpenleidster (Bagheera). Ze ondersteunde Akela Kroon en met haar komst kon een stroom nieuwe jongens lid worden. In mei 1948 wordt gestart met padvindsters. De leiding van de padvindsters was in handen van mej. Salomons als Guido en mej. F. Fontein. In april 1948 organiseerde de groep, met hulp van de Koning David Stam, een groot kampvuur voor geïnteresseerde jongens. In eerste instantie hadden ze hun clubhuis aan de Wagenstraat, naast de Sjoel. Het seizoen 1948-1949 begonnen ze in hun nieuwe clubhuis aan de nieuwe Molstraat 2 in Den Haag. De groep had toen 3 patrouilles, de Houtduiven, Meeuwen en Zwaluwen. De groep organiseerden contactavonden voor joodse scouts in Den Haag en zamelde boeken in voor joodse militairen in Indonesië. In oktober 1948 deed de groep een oproep aan oudleden van de joodse padvindstersgroep Derech Erets, die voor de oorlog onder leiding van hopman Taxeira de Mattos in Amsterdam bestond. In december besloot de TOP groep een nieuwe groep in Amsterdam te starten, onder leiding van Max Keizer.

Op 24 april 1949 vond in Den Haag de eerste opkomst plaats van de joodse padvindstersgroep Koningin Esther. Ida Gudema en Elly van Leeuwen waren de leidsters. Hun clubhuis was Nieuwe Molstraat 11 in Den Haag en ze hadden iedere zondag om 2 uur hun opkomsten.

Elly en Louis Moses verloofden zich in 1949 en het paar trouwde een jaar later. Na hun huwelijk verhuisden ze naar Israël. Het echtpaar woonde korte tijd in Chulia, een kibboets met overwegend Nederlanders in het noorden van Israël. Ze kregen twee kinderen, Judith en Jim. Later woonden ze in Haifa, om in 1956 terug te keren naar Nederland vanwege het vroege overlijden van de moeder van Elly dat jaar. In februari 1957 is het echtpaar geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Haar man overleed op 7 augustus 2007 in Hudson, Florida, USA.



Meer informatie

[Nieuw Israelietisch weekblad » 05 nov 1948 - Art. 82 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 12 nov 1948 - Art. 91 | Delpher](#)

[De terugkeer van de ketubah \(2\) | if then is now](#)

[Isaac van Leeuwen \(joodsmonument.nl\)](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 23 apr 1948 - Art. 101 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 14 mei 1948 - Art. 82 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 11 jun 1948 - Art. 66 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 10 sep 1948 - Art. 78 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 01 okt 1948 - Art. 139 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 12 nov 1948 - Art. 91 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 24 dec 1948 - Art. 85 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 14 jan 1949 - Art. 31 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 11 feb 1949 - Art. 71 | Delpher](#)

[Colorized portrait of Elly and Rachel \(Chellie\) van Leeuwen. - Collections Search - United States Holocaust Memorial Museum \(ushmm.org\)](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 29 apr 1949 - Art. 80 | Delpher](#)

[Collections Search - United States Holocaust Memorial Museum \(ushmm.org\)](#)

[Collections Search - United States Holocaust Memorial Museum \(ushmm.org\)](#)

[Louis Moses \(dutchjewry.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.