



Eddy Cohen is geboren op 14 januari 1928 in Amsterdam. Hij was de zoon van Levie (Louis) Cohen en Anna Elisabeth van Vliet. Zijn ouders trouwden op 18 januari 1923. Het gezin behoorde tot de joodse gemeenschap Doetinchem. In de Adelaarstraat verkocht Louis Cohen in zijn Volksbazaar Elco schrijfbenodigdheden en speelgoed.

Eddy werd welp bij de Dodogroep (groep 1) in Doetinchem. Deze groep is in opgericht in 1916. Hij staat op de groepsfoto die werd genomen bij het afscheid van Hopman van Heerde in 1939. Hij is de welp bij nummer 30. In 1941 werd Scouting verboden en moest ook Eddy stoppen. Het groepshuis De Vennehut wordt geconfisqueerd door de Duitsers.



Op 8 oktober 1941 was de eerste razzia in Doetinchem waarbij joodse inwoners opgepakt werden. De Grüne Polizei en de Sicherheitsdienst hadden een lijst met 23 namen. Veel joodse inwoners wisten echter tijdig te vluchten. Uiteindelijk werden, met assistentie van twee Doetinchemse politieagenten, zes Doetinchemse Joden uit hun huizen gehaald. Zij werden naar Mauthausen gedeporteerd en vermoord. De tweede grote razzia in de Achterhoek was in de nacht van 17 op 18 november 1942. In Doetinchem, Wehl, Hummelo & Keppel en Zelhem werden totaal 68 Joden opgepakt, waaronder waarschijnlijk de familie Cohen. Ze werden verzameld in de Sociëteit. Daar waren ook burgemeester Duval Slothouwer en politie-inspecteur Lebbink aanwezig. 's Morgens bracht Lebbink ze onder politiebegeleiding met een tram naar Dieren. Vervolgens werden ze per trein naar Kamp Westerbork gebracht. In Doetinchem werden de leegstaande woningen door de politie verzegeld.

Van kamp Westerbork ging Eddy samen met zijn vader en moeder op 24 november 1942 met 709 personen naar vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Daar zijn ze op 27 november 1942 vermoord.

Auschwitz was een concentratiekampcomplex dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland rondom de Poolse stad Oświęcim (Duits: Auschwitz) in het geannexeerde deel van Polen werd opgezet. Auschwitz was het grootste van alle Duitse concentratiekampen en bestond aan het einde van de oorlog uit Auschwitz I (het basiskamp (Duits: Stammlager) ten zuidwesten van de stad), Auschwitz II-Birkenau (het Vernichtungslager (vernietigingskamp) ten westen van de stad), Auschwitz III-Monowitz (een werkkamp ten oosten van de stad bij de IG Farben-fabriek) en tevens tientallen subkampen.

Ongeveer 1,3 miljoen mensen werden naar Auschwitz gedeporteerd. Van hen zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen; het grootste deel van de slachtoffers werd vergast. Van 1940 tot en met begin 1942 was het Auschwitz-complex voornamelijk een concentratiekamp; gevangenen kwamen om het leven door de combinatie van grove mishandeling, uitputting en ziekte. Vanaf het begin van 1942 tot oktober 1944 was de actieve massamoord op Joden net zo'n belangrijke functie van het complex.

In Doetinchem worden 125 joodse slachtoffers op de plaquette op het joodse kerkhof genoemd en middels het monument in de herdacht. Eddy en zijn ouders staan hierbij.

Na de oorlog werd Scouting erg populair en ontstonden naast de Dodogroep, nog twee groepen binnen de NPV. Uiteindelijk bleef hiervan de Graaf Otto groep over.

Meer informatie

Bij de Bliksemboom, 100 jaar scouting in de Kruisbergse Bossen van Doetinchem, Gerben Zweers, 2015.

[Eddy Cohen \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Doetinchem, 'Joods monument' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Doetinchem, monument op de Joodse begraafplaats - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Eddy Cohen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Gezin Overzicht: Cohen, Levie \(maxvandam.info\)](http://maxvandam.info)

[Onderzoeksrapport-onderzoek-joods-vastgoed-april-2021.pdf \(doetinchem.nl\)](#)

[Geschiedenis - Scouting Graaf Ottogroep Doetinchem \(graaf-ottogroep.nl\)](http://graaf-ottogroep.nl)

[Eddy Cohen - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

[Auschwitz \(concentratiekamp\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.