



Carel Frederik Leonard Kanstein is geboren op 13 juni 1920 in Hoek van Holland. Hij woonde met zijn ouders op de Heemstralaan in Arnhem. Hij was de zoon van Frederik (Frits) Isodor Julius Kanstein en Agnes Josephine Koperberg. Hij had twee zussen, Albertine Josephine (1923) en nog een zus. Ze waren een Christen-Joodse familie.

De Zwervers in Arnhem zijn in 1933 opgericht door Hopman van Leeuwen. Op 28 februari 1938 werd het eerste lustrum gevierd. De groep had als clubhuis het koetshuis van kasteel Zeypendaal. Zijn vader Frits was in 1938 de voorzitter van het groepscomité en Carel was scoutsleider. In november 1938 kreeg hij zijn erkenning als vaandrig (scoutsleiding), samen met Heinz Katzenstein. Ze volgden Gé Cohen op, die dan hopman wordt van Zwervers II. De groep zamelde voor de oorlog, in 1939, lectuur in voor de gemobiliseerde militairen. In oktober 1940 stopte hij als leiding. Ook zijn moeder was actief binnen Scouting. Voor de oorlog was ze penningmeester van de afdeling Arnhem van het Nederlandse Meisjesgilde, de Arnhemse padvindsters.



Voor het studiejaar 1940-1941 schreef hij zich in bij de Landbouw Hogeschool Wageningen, waar hij tuinbouw/tropische bosbouw ging studeren. Net als op de andere universiteiten werden in het najaar van 1940 de Joodse docenten ontslagen en waren vanaf 11 februari 1941 Joodse studenten niet meer welkom. Mogelijk is hij als joodse jongen ondergedoken, want hij overleefde de oorlog. Zijn beide ouders kwamen via kamp Westerbork terecht in concentratiekamp Theresienstadt, maar ook zij overleefden de oorlog.

Na de oorlog pakte hij zijn opleiding weer op en haalde zijn propedeuse op 2 februari 1946. Hij deed zijn kandidaatsexamen in 1949 en publiceerde in 1950 een studie over plantenveredeling. In 1951 studeerde hij af en trouwde op 20 oktober 1951 in Arnhem met Geertje Koch. Op 22 november zijn zij aan boord van de Willem Ruys op weg naar Indonesië en gaan wonen op Sumatra. Zij kregen drie kinderen. In 1958 verhuisden zij naar Washington, waar Carel als landbouwkundige attaché verbonden was aan de Nederlandse ambassade. In de zestiger jaren keerden zij naar Nederland terug en woonden in Velp en Bathmen.

Carel overleed op 24 januari 2016 in Apeldoorn.

### Meer informatie

[Frederik Isidor Julius Kanstein \(1891 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Algemeen Handelsblad » 05 aug 1919 - Art. 105 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- Frederik KANSTEIN / IR \(ushmm.org\)](#)

[Gazet van Limburg » 23 okt 1951 - Art. 79 | Delpher](#)

[Joods Monument Arnhem - Verhalen - Joodse Arnhemse scouts in de oorlog](#)

[DZW-Wat-weten-we-van-de-Padvindersgroep-De-Zwervers.pdf \(geuzenarchief.nl\)](#)

[Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld \(knav.nl\)](#)

[01-2016 Wageningen World by Wageningen University & Research - Issuu edepot.wur.nl/324560](#)

[Zoeken \(cbgverzamelingen.nl\)](#)

[Zoeken \(cbgverzamelingen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.