

Carel Jacob Coltof (ook Colthof) is geboren op 17 mei 1910 te Den Helder. Hij was de zoon van Levie Coltof en Aleida Norden. Zijn ouders kwamen uit de provincie Groningen en trouwden in 1908. Carel had een jonger broertje en zusje.

Carel was scout bij groep 1 in Den Helder. Hij werd assistent patrouilleleider van de Zeemeeuwenpatrouille in 1927 en was verkennersleider tussen 1931 en 1934. In 1932 doet hij mee met het Nationale kamp in Wassenaar. Joodse scouts uit Den Helder, Groningen en Laren deden mee.

In 1930 werd Carel ingeschreven als dienstplichtige in Den Helder. Carel overleefd de oorlog. Hij komt voor op de *Lijst van Joden die in het westen van ons land Nederland zijn opgedoken*.

Hij trouwt op 6 juli 1945 met Frederika Blom. Zijn broertje Jacob wordt op 16 augustus 1942 in concentratiekamp Auschwitz vermoord. Carel is overleden op 8 oktober 1997 in Amstelveen en wordt 87 jaar.

## Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 2, 1927 » 1927-02 - Pag. 33 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 1, 1927 » 1927-01 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 1, 1931 » 1931-01 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Inschrijving Carel Jacob Coltof in 1930 te Den Helder, provincie Noord-Holland \(Nederland\) » Open Archieven](#)

[Gezin Overzicht: Colthof, Carel Jacob \(sjoa-drenthe.nl\)](#)

[Gezin Overzicht: Coltof, Levie \(sjoa-drenthe.nl\)](#)

[Gezin Overzicht: Colthof, Carel Jacob \(maxvandam.info\)](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 26 aug 1932 - Art. 107 | Delpher](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- Carel J. COLTOF \(ushmm.org\) eCopy, Inc. \(ushmm.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.