

André Davidson is geboren op 12 juni 1913 in Den Haag. Hij was de zoon van Levie (Louis) Davidson en Bertha Frederika van Cleeff. Zijn ouders trouwden op 17 september 1912 in Rotterdam. Hij had een zusje Jeanette Jacoba (1918). Het gezin was joods.



Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Padvinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de

boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. André was tussen 1931 en 1934 voortrekker bij de Delftse Zwervers en woonde toen in Rijswijk. Hij was een tijdje redacteur van 't Zwervertje, het blad van de stam. In de zomer van 1934 hielp zijn stam op het Buitencentrum in Ommen. Ze herstelden het pad naar het Leidersveld en maakten een nieuwe 1e klas hike.

De Delftsche Zwervers hebben zich dezen zomer bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het Buitencentrum. Met mannenmoed hebben ze het erg verzande pad naar het leidersveld met plagen verhard en in overleg met den kamp-leider hebben zij de nieuwe 1e klas-hike saamgesteld. Dit is een keurig stuk werk, waarvoor in het bijzonder de voortrekkers Kuysters en Davidson zich veel moeite hebben getroost. Aardig is, dat in deze zwerftocht de romantiek van onze eigen zeevaardersgeschiedenis is verwerkt; er werd namelijk gebruik gemaakt van gegevens van de reis van Abel Tasman naar Nieuw Guinea in 1644. Was het wonder dat de Delftsche Zwervers

Hij maakte tussen augustus en november 1934 en reis met de m.s. Kota Tjandi en schreef hierover een rapport. In de *Huifkar, algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging*, wordt hier in december over geschreven. Hij nam deel aan het Winterlaer voor voortrekkers in december 1935 en sprak de vertrekkende Hoofdkwartierscommissaris mr. Dr. J. Baert namens de Nederlandse voortrekkers toe.

Verder kregen we een opmerkelijk rapport ter inzage van den Delftsen Zwerver André Davidson. Hij maakte van Aug.-Nov. een reis met het m.s. "Kota Tjandi". Hij greep deze gelegenheid aan, om van schip en bemanning gegevens te verzamelen en die in een rapport van 13 pagina's weer te geven. Zo vonden we duidelijk en overzichtelijk weergegeven hoe de verhoudingen aan boord waren, taak van kapitein en stuurman, zowel als van den Chinesen wasbaas en Javaanse bedienden; gages, vakverenigingen, typische uitdrukkingen, geest en eergevoel der bemanning, dit alles is met scherpe blik waargenomen en genoteerd. - Tezamen een staaltje van rapporteren, zoals we dat in de *Huifkar*-kolommen zo aangemoedigd hebben en waarvan we de stellige overtuiging hebben, dat het van groot belang is voor eigen vorming.

Hij woonde aan het begin van de oorlog op de Mathenesserdijk 275 in Rotterdam. Tijdens de oorlog dook hij onder. Mogelijk dat hij terecht kwam in het oosten van Nederland want zijn naam staat geregistreerd op de lijst van Joden, geregistreerd in het bevrijde Nederlandse gebied (Enschede, Neede, Ommen, Eibergen, Haaksbergen, Groenlo en Winterswijk).

Zijn vader en moeder werden op 9 november 1942 in concentratiekamp Auschwitz vermoord, zijn zusje op 11 april 1945 in concentratiekamp Bergen Belsen. Op het monument voor de gevallen aan de Laan Hofrust in Rijswijk is een plaquette aangebracht die de joodse inwoners uit Rijswijk herdenkt die in de periode 1940-1945 zijn gedeporteerd en vermoord in de concentratiekampen en de vernietigingskampen. Zijn ouders en zusje staan hierop.

Andre trouwde op 29 oktober 1945 in Eindhoven met Elisabeth Franciska de Heer.

Hij is overleden op 25 november 1969 in Waalre.

Meer informatie

[Registratie Levie Davidson & Bertha Frederika van Cleeff & André Davidson in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Levie Davidson & Andries Davidson & Mietje de Hoop & Bertha Frederika van Cleeff & Jacob van Cleeff & Nettchen Hanf op 17 september 1912 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Geboorte André Davidson op 12 juni 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Elisabeth Franciska de Heer & André Davidson & Bertha Frederika van Cleeff & Martha Klinger & Levie Davidson & Jakob de Heer op 29 oktober 1945 te Eindhoven » Open Archieven](#)

[Overlijden André Davidson op 25 november 1969 te Waalre » Open Archieven](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- André DAVIDSON \(ushmm.org\)](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- Andre Davidson \(ushmm.org\)](#)

[Holocaust Survivors and Victims Database -- BERTHA FREDERIKA DAVIDSON \(ushmm.org\)](#)

[Bertha Frederika Davidson-van Cleeff | Oorlogsgravenstichting](#)

[Bertha Frederika Davidson-van Cleeff \(joodsmonument.nl\)](#)

[Louis Davidson | Oorlogsgravenstichting](#)

[Louis Davidson \(joodsmonument.nl\)](#)

[Jeannette Jacoba Davidson \(joodsmonument.nl\)](#)

[Nederlandsche staatscourant » 02 nov 1950 - Pag. 5 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 9, 1934 » 1934-09 - Pag. 6 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 2, 1934, no. 13, 1934 » 1934-05 - Pag. 10 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 4, 1936, no. 33, 1936 » 1936-01 - Pag. 18 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 2, 1934, no. 20, 1934 » 1934-12 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

[Lijst met namen van joodse oorlogsslachtoffers \(joodsmonumentrijswijk.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.