

Abraham van Rijs is geboren op 23 april 1904 in Den Haag. Hij was de oudste zoon van Isaac van Rijs en Flora Kosman. Hij kwam uit een gezin van 8 kinderen.

Zijn vader Isaac was tot 1929 directeur van het Joodsch Tehuis (Clubhuis voor de Haags-Joodse jeugd) aan de Paviljoensgracht 27a te Den Haag. Dit was de thuisbasis van de joodse jongelieden-vereniging Mikwéh Israel. Daarnaast was hij hoofdbestuurder van de Joodsch Nationale Padvinders Organisatie Haschomrim (JNPO). Hij was regelmatig aanwezig bij activiteiten van de Haagse Joodse groep.



In september 1915 werd in Den Haag/Scheveningen een joodse Scoutinggroep opgericht. Er was een afdeling voor jongens (boy scouts) en voor meisjes (girl scouts). Ze gaven weekblad 'Het joodse schild' uit en hadden een vlag met een davidster erop. In plaats van de lelie hadden de scouts een 'mogen doviéd' (Davidster) op hun hoed. De organisatie was niet aangesloten bij De Nederlandsche Padvinders (N.P.V.). De commando's

worden in het Hebreeuws gegeven, maar de belofte wordt in het Nederlands afgelegd. De groep ging wekelijks op zondag naar de duinen. Hugo Singer was hopman van deze groep. Prins Hendrik bezocht in juni 1918 de groep en hierbij waren 5 andere groepen uit Den Haag aanwezig. In april 1919 sloot de groep zich formeel aan bij de Joodsch Nationale Padvinders Organisatie Haschomrim (JNPO). Die zomer ging de groep met 20 scouts op kamp naar de bosrijke omgeving in Arnhem waar ze samen met de Arnhemse scouts van groep IV kampeerden. Deze groep kwam enige tijd later naar Den Haag waar ze onder leiding van de Arnhemse hopman Jaap Cohen een week in de Scheveningse duinen kampeerden. In de zomer van 1920 ging de groep op kamp naar België en bezocht Antwerpen, Brussel en Spa in de Belgische Ardennen. Ze waren onder andere te gast bij joodse padvinders in Antwerpen. Abraham van Rijs, patrouilleleider David Viskoper en Wijnbergen waren als scouts mee op kamp. In december nam Hopman Singer afscheid omdat hij naar het buitenland vertrok en werd Jakob Neuberger als hopman geïnstalleerd. In 1920 was de groep in Den Haag de enige JNPO groep in Nederland, maar vrij snel kwam er een JNPO groep in Rotterdam. In de zomer van 1921 gingen de joodse scouts uit Scheveningen en Rotterdam voor een veertiendaags kamp naar Engeland. Na 1922 verschijnen er geen berichten meer in de krant over deze groep.



Zijn ouders zijn vermoord op 9 april 1943 in vernietigingskamp Sobibor. Abraham overleefde de oorlog en heeft waarschijnlijk ondergedoken gezeten. Hij is overleden in Braunschweig, Duitsland, op 26 mei 1970.

Meer informatie

[Abraham van Rijs \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 27 aug 1920 - Art. 57 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.