

Ysbrand Buis Kzn is geboren op 16 april 1885 in Den Haag. Hij was de zoon van Klaas Buis en Lumpje Snoek.

Hij trouwde in 1921 in Den Haag met Maria Alida (Lida) van den Oever.

Hij verhuisde naar Leeuwarden en was daar voor de oorlog voorzitter van de christelijke Burmaniagroep. De Burmaniagroep in Leeuwarden werd op 29 april 1929 opgericht als een christelijke padvindergroep van de CJMV-padvinderij. De groep sloot zich in 1935 aan bij de NCVV met groepsnummer 1. In 1939 sprak Buis bij de opening van het nieuwe clubhuis. Zijn vrouw was actief bij de afdeling Leeuwarden van het Nederlandse Padvindsters Gilde.

Hij werd in 1941 voorzitter van de Raad van Arbeid in Leeuwarden. In de hongervinter van 1944/45 hielp hij mee met het organiseren van talrijke kindertransporten uit West Nederland naar het Noorden waar nog voldoende voedsel aanwezig was.



Tijdens de hongervinter van 1944/1945 had hij een zeer groot aandeel in de organisatie der talrijke kindertransporten, die uit de Westelijke provincies naar Friesland werden gedirigeerd. De Rotterdamertjes onder hen schonken hem later uit dankbaarheid een eenvoudig tegeltableau, met het opschrift: „Gij waart ons een zon in duistere tijd”.

Hij was ook actief in het Kerkelijk leven, bij het Rode Kruis en bij nog veel meer organisaties.

In 1946 werd hij benoemd als voorzitter van de Raad van Arbeid in Amersfoort.

Hij overleed op 21 oktober 1950 in Amersfoort.

Meer informatie

[Leeuwarder courant » 13 maa 1939 - Art. 190 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant » 20 apr 1939 - Art. 217 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 01 nov 1950 - Art. 108 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 02 nov 1950 - Art. 43 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant » 04 apr 1933 - Art. 158 | Delpher](#)

[Huwelijk IJsbrand Buis & Klaas Buis & Lumpje Snoek & Maria Alida van den Oever &](#)

[Hendrik van den Oever & Anna Maria Suzanna Drughorn op 27 mei 1921 te 's-Gravenhage »](#)

[Open Archieven](#)

[Registratie Klaas Buis & Lampje Snoek & Jan Buis & Trijntje Buis & Theunis Buis & Theunis](#)

[Buis & Ysbrand Buis & Ysbrand Buis \(uit de periode 1880-1889\) te Blokzijl » Open Archieven](#)

[Overlijden IJsbrand Buis & Maria Alida van den Oever op 31 oktober 1950 te Amersfoort,](#)

[provincie Utrecht » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.