

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gaf de Duitse bezetter de Geallieerden toestemming om in het westen van Nederland voedsel voor de verhongerde bewoners te droppen. Padvinders van de Nederlandse Padvinders Vereniging, St. Franciscusgroep en Padvindersgilde hebben op 14 mei 1945, na goede samenwerking, in tien uur tijd - na voedseldroppings door de Geallieerden - in korte tijd drie schepen geladen en gelost van in totaal 135 ton. Ruim 10.500 zakken worden aan de wal gebracht en bij de fa. Producto aan de Nieuwe Haven opgeslagen voor verdeling onder de hongerende bevolking. De door de lucht aangevoerde goederen bevatten onder andere blikken met biscuits en blikjes met corned beef.



Meer informatie

Zie 'Schaduwen over Schiedam', Schiedam 1995 p. 336-337.

[Beeld \(schiedam.nl\)](http://beeld.schiedam.nl)

[Scyedam - Kaleida - Kroniek 1940-1945 \(delinea.nl\)](http://scyedam-kaleida-kroniek-1940-1945.delinea.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.