



Na de bevrijding wordt de Rijks H.B.S. in Gorinchem tijdelijk als legerhospitaal ingericht. Hier werkten Engelse verpleegsters die in Engeland lid waren van de Scouting. Die dames zorgden ervoor dat Scouting in Gorinchem nieuw leven in werd geblazen. Het team is ook belast met het verlenen van medische en sociale hulp aan de burgerbevolking. Ook het Britse Scouts-team 102 is in Gorinchem actief direct na de bevrijding.

Janny Rita Eskes was een van de eerste padvindsters. *‘Je leverde een laken in en dat werd donkerblauw geveerd. Je kreeg vervolgens een patroon mee en dan moest je moeder een jurk maken. Dit droegen we als leden van het Nederlands Padvindstersgilde. Als het regende moest je er iets overheen doen, anders liep het uit.’*

De heropgerichte scouts leveren overal hand en spandiensten. Ze zijn onder andere actief met het verzamelen van Duitstalige verkeersborden.

Op 15 september 1945 neemt burgemeester Van Rappard afscheid van de Engelse medische hulptroepen die ook zijn ingezet bij de verzorging van tyfuslijders uit de gehele regio. Ieder krijgt als dank een op naam gestelde oorkonde mee.

Meer informatie

[Historische Vereniging Oud-Gorcum :: Historische reeks Oud-Gorcum - nr. 26 \(oudgorcum.nl\)](http://oudgorcum.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.