



Ruud de Wilde is geboren op 6 mei 1930 in Apeldoorn. Hij was de zoon van Hendrik de Wilde en Gerritdina Johanna Beunk (1902). Zijn ouders trouwden op 8 april 1926 in Apeldoorn. Hij had een oudere broer.

Zijn vader overleed op 3 december 1944 in Bocholt, Duitsland, waar hij als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld was.

Ruud haalde tijdens de oorlog in 1944 zijn EHBO diploma en is samen met een aantal leeftijdsgenoten, de laatste 10 maanden van de oorlog actief bij de Luchtbescherming.

Direct na de oorlog bleek Scouting erg populair en ook Groep 1 Stadhouders Willem III werd opnieuw leven ingeblazen. Op zaterdag 21 april 1945 startte de inschrijving van de nieuwe leden voor de groep op het terrein Kamp Links. Er kwamen ruim 250 jongens op af. Het resultaat was dat er op de eerste opkomst vier welpenhordes, drie verkennersroepen bestaande uit vier patrouilles en een voortrekkerstam, de Horta Stam, werden gevormd. Ruud is één van de jongens die zicht aanmeldt als verkenners bij hopman Tiethof en vaandrig Wim Muus. Hij komt bij de Eekhoornpatrouille. Ruud krijgt voor zijn 15 verjaardag een door zijn moeder gemaakt uniform en hij is daar heel erg trots op.

De bevrijding van Apeldoorn vond plaats op 17 april 1945. De schade van de oorlog kon worden opgenomen. Er was veel kapot gegaan op Kamp Links. Van de voortrekkershut was niets meer over. Die heeft de Jeugdstorm laten afbranden in 1943. Het troepluis van de verkenners, het Ekersnest, was bijna geheel afgebroken. Alleen de spanten en een gedeelte van het dak stonden nog overeind. Het welpenhuis was zelfs geheel verdwenen, evenals het draadraster rondom het terrein. Van mei tot en met december 1945 verbleven de Canadese genietroepen op Kamp Links.

Door het succes van Scouting wordt in 1946 de groep opgesplitst en wordt Ruud verkenners bij de Veluwe Woudlopers, waar Wim Muus Hopman wordt. Ze spelen vaak wilde spelen en maken trektochten door de omgeving van Vaassen. Ruud is een fanatiek verkenners en wordt in no time verkenners 1<sup>e</sup> klas.

Als hij zijn HBS diploma heeft gaat hij werken bij de Raad van Arbeid. In de zomer van 1947 wordt hij door akela Mouw gevraagd mee te helpen bij het kamp van de welpen. Hij wordt Hathi, een naam die hij lang zal dragen. Tijdens het kamp vertelde Akela dat ze ondergedoken had gezeten bij Akela van de Riet, een oud akela van Stadhouders Willen III. Daar had ze logboeken lezen en zo was ze bij de welpen gekomen.

In augustus 1947 ging Ruud naar een cursus voor assistent welpenleiding die geleid werd door Akela Welcker. Deze potige tante was als verzetsstrijder gearresteerd, had concentratiekamp Ravensbruck overleefd en hield niet van flauwekul. Van haar heeft hij veel over het welpenwerk geleerd. In begin 1950 gaat hij naar de Gilwell cursus voor welpenleiding in Ommen, onder leiding van Akela Lind en Raksha Dekker. Ruud is de enige

manlijke deelnemer en mag zijn eigen tentje opzetten op enige afstand van de vrouwelijke cursisten. Hij wordt danig op de proef gesteld maar heeft ook veel plezier. Aan het eind van de cursus krijgt hij de Gilwell das en kralen uitgereikt.

De Woudlopers zoeken een onderkomen in Vaassen, niet ver van Apeldoorn. Ze knappen een oude vervallen schuur op. Ruud is zowel vaandrig als Hathi en verdeelt zijn tijd tussen de verkenners en welpen. Voor de verkenners zet hij de meest vreemde tochten uit, een uitdaging voor allen. Later wordt hij hopman in Delden.

Ruud overleed op 4 juni 1988 in Deventer

### **Meer informatie**

[Mededeelingenblad van de Nieuwe Apeldoornsche courant » 14 dec 1944 - Art. 9 | Delpher](#)

[Huwelijk Hendrik de Wilde & Jan de Wilde & Johanna van Brummen & Gerritdina Johanna Beunk & Jan Hendrik Beunk & Gerritdina Schoppert op 8 april 1926 te Apeldoorn » Open Archieven](#)

[Hendrik de Wilde \(Apeldoorn, datum onbekend - Bochoolt, 3 december 1944\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

Wilde Verhalen, Padvinderij in de jaren '45-'55. Ruud de Wilde 2022  
[Stadhouder Willem III groep - Scoutpedia.nl](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.