

Petrus (Piet) Cornelis Hubertus Alphonsus van de Wouw op 19 december 1923 in Breda. Hij was de zoon van Petrus Cornelis van de Wouw en Johanna Maria Alphonsa Manders

Tijdens de oorlog woonde de familie in Breda. Hij maakte daar ook de bevrijding in oktober 1944 mee. Na de bevrijding van Breda organiseerde hij met een aantal medescouts een koffiehuis voor geallieerde militairen. Ze wilden graag meer betekenen en in navolging van de Britse relief teams bedacht hij met zijn scoutingvrienden een hulpdienst voor net bevrijde gebieden. Op 9 januari 1945 werden de eerste plannen gemaakt om een hulpkorps op te richten. De plannen zijn om met 18 man per fiets naar een hulpbehoevende regio te gaan. In aanhangwagentjes zullen de hulpgoederen worden meegenomen. Ter plaatse wordt contact gezocht met Rode Kruis en burgemeester, wordt opvang geregeld voor gewonden, zieken, ouden van dagen en kinderen en wordt de eerste klap opgevangen totdat er betere voorzieningen zijn. Piet had een financiële rol binnen het PM Korps.



Ze ontwierpen een insigne en bedachten een naam. Omdat ze veel hulp kregen van mw. Jones, de persoonlijk secretaris van prins Bernard, noemden ze het korps P.M. Korps, naar Peter en Marijke Jones, de kinderen van haar.

Om te mogen reizen in de periode direct na de bevrijding van Zuid-Nederland, was toestemming nodig. Ze probeerden op allerlei manieren aan toestemming te komen, onder andere via de persoonlijk secretaris van Prins Bernhard. Ook zetten ze de hoofdcommissarissen van de NPV en de Katholieke verkenners in. Ze worden uiteindelijk van het kastje naar de muur gestuurd. Al die verschillende instanties, ieder met eigen belangen en organisatorische problemen, hebben geen tijd en zin in de plannen van de overenthousiaste scouts. Eind maart 1945 besluiten de jongens met hun plannen te stoppen. Van hun plannen en activiteiten werd door de scouts een logboek bijgehouden.



Piet trouwde met Liesbeth Schafrat (1927-1992). Piet overleed op 12 maart 2003. Hij werd begraven op Begraafplaats H. Gerardus-Majella in Deurne

## Meer informatie

[Akte - Stadsarchief Breda](#)

[Deurne - Begraafplaats H.Gerardus-Majella - - graf 1657471](#)

[Liesbeth Schafrat ♀, \\*1927 – Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck](#)

Logboek PM Korps, voor Koningin en Vaderland, J.H.H. Hagens

Een onbekend insigne dat herinnert aan scouts die ondanks alles paraat waren, door Jan van der Steen. Lelie en Klaverblad, september 2005

Lijst van de Deelnemers voor zover zij  
actief deelnamen.

1. H.J.A.Hermesen, vaandrig, Poolseweg 37  
Breda geboren: 1 Februari '27.
2. J.C.Willers, ordonnance, Baroniël.333  
Breda geboren: 28 Januari '25
3. P.C.H.A.van de Wouw, finantieelverz.  
Mauritsstr.24 Breda geb.:18 Dec.1923
4. F.Cerutti. Patr.leider, Sophiastr.32.  
Breda.
5. K.Groenenstein, Patr.leider, Kooleman  
Beijnenstraat Nijmegen.
6. J.H.H.Hagens, fourageur, Beatrixpl.16  
Breda, geboren: 15 October '26

Ere leden van ons Korps zijn:

1. Marijke Jones. c/o Chestersquare 77  
London S.W.1. Geb.: 9 Maart '40.
2. Peter Jones. c/o Chestersquare 77  
Londen S.W.1. Geb.: 30 Dec. '37.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.