

Paul Wilhelm Kunze is geboren op 23 februari 1923 in Wassenaar. Hij was de zoon van Wilhelm Paul Kunze en Elsje Das. Hij had een zus Meta Elsje Paulina (1919). Het gezin was Nederlands Hervormd. Zijn vader was vioolmaker en in 1928 verhuisde het gezin naar Den Haag.

Paul was verkenner in Den Haag.

Tijdens de meidagen van 1940 waren verschillende verkenners in Den Haag actief als Padvinder-ordonnans bij het Rode Kruis. De Padvinder-ordonnansen H. Boerstra, Andries Gosman, Jacob Hoogteijling, Christiaan Huivenaar, Johannes Huivenaar, Jan de Kam, F. L. Koster, Paul Kunze, Karel Frederik Ninaber van Eijben, Wijbe Scheenstra en Andries Schuil ontvingen hiervoor in 1942 het *Herinneringskruis 1939-1940 in brons* van het Rode Kruis. De verkenners waren onder andere lid van groep 12 Thorbecke groep en groep 18 Haagsche Woudlopers.



Meer informatie

[Kunze, Wilhelm Paul \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

Archief Rode Kruis

[Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.