



Paul Aloysius Theodorus Maria Förster is geboren op 31 mei 1914 in Nijmegen. Hij was de zoon van Hermann Heinrich Johannes Förster (1876-1966) en Josephina Maria Theresia van Meijel (1876-1949). Hij had een oudere broer Frans (1910) en een zus Riet (1912-1958).

Zijn vader had sinds 1933 een speciaalzaak in babyartikelen, tricotage, witte goederen, herenmode etc. op de Molenstraat 126 in Nijmegen. Paul werkte sinds het begin bij hem in de zaak. Hij hoefde wegens broederdienst niet in het leger. Het gezin woonde op Stijn Buysstraat 31 in Nijmegen.

Paul zat op jiu jitsu, had thuis veel dieren en hield van motorrijden, waarmee hij ook met vrienden op vakantie ging. Daarnaast was hij actief als hopman bij de katholieke Sint Jozefgroep in Nijmegen. De groep was verbonden aan de Sint Jozefkerk aan het Keizer Karelplein.

Zijn broer Frans was als luitenant actief tijdens de meidagen van 1940. Hij ging na de capitulatie in krijgsgevangenschap en kwam terecht in kamp Offlag V. Frans kwam op 13 juni weer thuis. Hij trouwde op 9 september 1941.

Na de capitulatie op Duitsland werd het steeds lastiger voor zijn verkenner om buitenactiviteiten te organiseren. Op 2 april 1941 werden de padvindersorganisatie helemaal verboden. De lokalen werden verzegeld en het materiaal werd in beslag genomen. Vlak voor



het verbod hield de groep nog een muzikaal defilé door de Molenstraat. Van het clubhuis is een foto met een slot op de deur bewaard gebleven. In het lokaal lieten ze de tekst *'Maar eenmaal komt de tijd'* achter.

Ondanks het verbod ging zijn groep illegaal door met het organiseren van activiteiten. De gezamenlijke patrouilleleiders stuurden in februari 1942 een brief naar de ouders, met het verzoek om financiële steun. Onderaan stond de tekst *'Na lezing vernietigen'*. De brief is ondertekend door de patrouilleleiders van de Vossen (Matté van Groningen (foto), Herten, Koekoeken en Haviken patrouille. Een van de verkenner was Jan Gordon.





In augustus 1942 ging Paul met een aantal jongens op kamp, waarbij de leiding in uniform is en de jeugdleden niet. Tijdens het illegale kamp werden ook foto's gemaakt.

A.S.R.

Hoofdkwartier der
" St. Jozefgroep ".

Maand der Wereldbroederschap.

Geachte Ouders van onzen Broeder-Verkenner!

Reeds meer als een jaar werken wij clandestien, gesteund door Uw hulp. U bent het die iedere week aan het kleine busje met het bemoeiigende opschrift denkt! Daardoor bent U het, die werkt aan de toekomst van onze mooie onderdrukte Beweging, en zorgt dat wij straks over de middelen beschikken om geleden verlies te herstellen en weer tot openlijke bloei te komen.

Ontvang hierom onzen oprechten dank !

Maar de kaa is nu leeg en blijft nu leeg, terwijl de onkosten blijven. Ongemerkt, denken ze, trekken onze dappere Vaandrigs gestadig hun portemonnaie, opdat wij kunnen vergaderen.

Ouders! In het vervolg hangt in ons clandestiene Hoofdkwartier iedere keer als wij samenkomen een bus.
U begrijpt ons!

Wij geven U de verzekering dat het verkennersideaal nog leeft en zal blijven leven, ondanks tyrannie en onderdrukking.
Blijft gij ons helpen en steunen?

Straks zullen Uw namen staan in onze logboeken als teken dat gij het de Beweging van onzen groten voorganger Lord Baden Powell hebt mogelijk gemaakt om in deze moeilijke tijden haar ideaal trouw te blijven en na te leven.

WIJ BLIJVEN PARAAAT!

Met verkennersgroeten,

M. J. Vos P.L. Voszen
P. L. Hert P.L. Hertzen
P. L. Kerk P.L. Kerkhoven
P. L. Havik P.L. Haviksen

NA LEZING VERNIETIGEN!

Vanaf 1943 werden steeds meer mensen opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. Paul vroeg om vrijstelling, omdat in de winkel van zijn vader al twee personeelsleden opgeroepen waren. Omdat zijn vader al ouder was en geen goede gezondheid meer had, kreeg hij de vrijstelling in februari 1944.

Tijdens de oorlog was Paul werkzaam bij de geneeskundige dienst van de Luchtbeschermingsdienst. Hij verleende o.a. geneeskundige hulp tijdens het bombardement in februari 1944 en toen Nijmegen van september 1944 tot februari 1945 in de frontlinie lag. Tijdens het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 ontsnapte de familiewinkel aan de Molenstraat ter nauwe nood aan de brand.

Op 17 september 1944 begint operatie Market Garden. De kelder van de familie Förster vult zich gedurende de dag met families uit de buurt. Paul is actief met het bieden van geneeskundige hulp en de familie maakt zich zorgen om hem. Op 19 september komt hij thuis. Een dag later wordt er een slaapkamer in het huis verwoest en er wordt continue rond het huis gevochten. Aan het einde van de dag pakt de familie hun koffers en fietsen en trekken als vluchtelingen naar een ziekenhuis. Ze logeren een dag in Malden en komen op 23 september weer thuis terug om te beginnen met puin ruimen. Een paar dagen later vertrekken ze weer en trekken in bij iemand in Hees.

Na de oorlog kregen de verkenners die actief waren in de hulpverlening tijdens en na de bevrijding van Generaal Gavin een Airborne insigne om te dragen op hun uniform. Paul trouwde op 4 juni 1946 met Hubertina (Bep) Gertruda Lambertina van Lijpzig. Zij volgde tijdens de oorlog een opleiding in het Canisiusziekenhuis en leerde Paul, die in de buurt woonde, kennen.

Meer informatie

[Foto's en documenten Nijmeegse padvindsters in oorlogstijd - Oorlogsbronnen.nl](#)
[Huwelijk Paul Aloysius Theodoor Maria Förster & Hermann Heinrich Johannes Förster & Josephina Maria Theresia van Meijel & Hubertina Gertruda Lambertina van Lijpzig & Johannes Hendrik Hubert van Lijpzig & Josephina Johanna van Soest op 4 juni 1946 te Nijmegen » Open Archieven](#)
[Franciscus Josephus Johannes Maria Förster \(Nijmegen, 1 maart 1910 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)
[Resultaten voor: Collectie Förster-VanLijpzig | CollectieGelderland](#)
[Titus Brandsma Gedachteniskerk - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.