

Direct na de bevrijding werden padvindere in Rotterdam actief in de padvinderehulpdiensten. Onder andere 25 scouts van groep 18 Maasgroep deden hier aan mee. De August Herman Franckenschool aan de Hofdijk 11 was de centrale post en vanuit hier kregen de scouts opdracht om assistentie te verlenen, bv bij het hoofdbureau van politie, bij het stadhuis, in ziekenhuizen, voedseluitdeling enz.



Uitladen van de Canadiantruck aan de Honingerdijk. Dit zijn de kistjes "Stewed Steak" van de Empire, het eerste Engelse schip dat Rotterdam binnenviel.

Acht Maasgroepers kregen onder andere de opdracht om naar de fa. Sillevoldt aan de Honingerdijk te gaan om te helpen met laden en lossen van vrachtauto's met levensmiddelen die door vliegtuigen waren gedropt en met schepen werd aangevoerd. Ze waren hier twee week actief.

Op 10 mei 1945 kwam de *Padvindere Postdienst (PPD)* als onderdeel van de Jeugdhulp Rotterdam op gang. Ook de PPD was in de school gevestigd en heeft gefunctioneerd tot 25 mei 1945, toen de PTT weer in staat was de postbezorging zelf op te pakken

Meer informatie

[25 jaar padvinderebeweging te Rotterdam » » \[1936\] - Pag. 19 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.