

Hubertus Ludovicus Matheus van Can is geboren op 29 maart 1902 in Maastricht . Hij was de zoon van Andreas Ludovicus Hubertus van Can en Maria Hubertina Josephina van Caldenberg.

Na de lagere school ging hij in 1916 naar de Latijnse school van het Bisschoppelijk College te Sittard. Na het behalen van zijn diploma ging hij in 1921 naar het Stedelijk Gymnasium te Maastricht, waar hij in 1923 eindexamen deed. Van 1923 tot 1928 studeerde hij aan de Rijksuniversiteit in Leiden Nederlandse letteren.

Na het afronden van zijn kandidaatsexamen, werd hij in 1928 benoemd tot leraar Nederlands en geschiedenis aan Rolduc te Kerkrade. Hij zou hier achttien jaar werken. Hij trouwde in 1932 met Maria Hubertina Carolina (Mia) Tielemans. Het echtpaar ging wonen in Kerkrade, waar hun vijf kinderen werden geboren. Naast zijn gezin en een 32-urige werkweek, vervolgde hij zijn studie in Leiden voor zijn onderwijsbevoegdheid geschiedenis en promoveerde in 1936 in Leiden.



Op zijn initiatief werd op 19 februari 1935 aan het Rolduc de katholieke verkennersgroep Ailbertus opgericht. De groep werd vernoemd naar de stichter van het klooster Rolduc. Hein Lochtman was de eerste hopman en priester leraar Meisen werd aalmoezenier. Matheus van Can volgde Hein een jaar later op omdat Hein ging studeren aan het Groot Seminarie in Roermond. Van Can werd groepsleider en hopman. Hopman van Can nam in 1937 met zijn groep deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang. In 1938

stopte hij als hopman en werd oubaas van de Ailbertus stam van de groep. Priester leraar P.W.J. Meisen volgde hem op als hopman.



Aan het eind van de oorlog, na de bevrijding van Kerkrade, werd Rolduc in oktober 1944 een 'rest center' voor de Amerikanen. Ze kregen 48 uur pauze om bij te komen tijdens hun gevaarlijke missie. De nog overgebleven internaat leerlingen werden 's nachts bij gezinnen in Kerkrade ondergebracht en Van Can organiseerde met zijn verkenners een ordedienst.

Vanaf 27 oktober betrokken een aantal verkenners van de Ailbertusgroep, samen met enkele oudere leerlingen en oud-studenten, en onder leiding van oubaas van Can de wacht bij de ingangen van Rolduc. Zij richtten hun wachtlokaal in de fietsengarage in. Hiermee was de *B(ewakings) D(ienst) R(olduc)* geboren,

die tot het vertrek van de Amerikanen, in de zomer van 1945 actief zal zijn. Tegen 10 uur op de 27^e reden de eerste auto's met soldaten door de poort van Klein-Rolduc naar binnen en al snel was het hele huis gevuld met mannen in battle-dress.

In maart 1945 werd het Headquarters van de B(ewakings) D(ienst) R(olduc) ondergebracht in het Verkenners-H.K. Op 23 april 1945 word Sint Joris gevierd. In de Crypte werden bloemen gelegd en priester leraar Meisen, de oud hopman van de groep, hield een opwekkende toespraak voor de talrijke verkenners die aanwezig waren. 's Avonds werd in het HK een binnenkampvuur gehouden. Er waren 20 à 30 verkenners, oud-leden van Ailbertus, aanwezig. Oubaas van Can heette iedereen welkom en Hopman Meisen las de St. Joris-boodschap en de boodschap van Z.K.H. Prins Bernard voor.



Matheus van Can overleed op 12 februari 1990 in Maastricht.

Meer informatie

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 10, 1936 » 1936-11 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 48 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Hubertus Ludovicus Matheus van Can Maastricht 29 maart 1902 - Maastricht 12 februari 1990, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1991 - DBNL](#)

[Jaarboek 1945.pdf](#)

[Huwelijksakte Can, Hubertus Ludovicus Matheus van en Tieleman, Mar... \(Historisch Centrum Limburg, te Maastricht\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.