



Louis Paul Marie Goulmy is geboren op 10 september 1920 in Den Bosch. Hij was de zoon van Eugène Johan Hugo Victor Marie Goulmy en Johanna Josepha Maria Stokvis.



Hij verhuisde voor de oorlog van Amsterdam naar Heemstede. Door de week was Louis aan het werk bij de firma Laimböck, waar hij in 1935 begonnen was als leerlinghandschoenmaker. Hij zou daar ruim 40 jaar werken.

Louis was lid van de Katholieke Verkennergroep St. Stanislaus in Heemstede. Deze groep werd in 1934 opgericht. Voor de oorlog voerde de Nationale Padvindersraad een insigne voor luchtbescherming in. Het was niet de bedoeling padvinders daadwerkelijk in te zetten bij luchtbescherming, maar om hen te leren wat luchtbescherming inhield. Daarnaast kwam er een insigne Nationale Diensten, waarvoor toestemming nodig was van ouders en voogden. Als padvinders dat insigne hadden, zouden ze in geval van oorlog ingezet kunnen worden bij overheidsdiensten als eerste hulp, luchtbescherming, brandweer, politie, evacuatie en kustwacht. Het was de bedoeling jongens die hiervoor in aanmerking kwamen al in vreedstijd aan oefeningen mee te laten doen. In Heemstede hielpen vijftig 'padvinders, voortrekkers en verkenners' met over steken op kruispunten bij een verduisteringsoefening in november 1939. In september 1939 ontvingen de ouders van Louis een brief met de vraag of ze toestemming wilden geven dat hun zoon in tijd van oorlog of oorlogsdreiging zou deelnemen aan 'bijzondere vrijwillige hulpdiensten'. *'Het spreekt vanzelf dat het hier gaat over een prachtig werk van vaderlandliefde en naastenliefde, terwijl we van den anderen kant moeten benadrukken dat noch het Rijk, noch ondergeteekenden zich garant kunnen verklaren voor de eventueele consequenties.'*



De toestemming hebben ze gegeven en Louis werd luchtwachter op de Belvédère. Zijn door de politie gestempelde kaart die toegang gaf tot de Belvédère is gedateerd 25 april 1940. Een wacht duurde 4 uur en je deed zo'n dienst met z'n tweeën. De wachtdiensten zijn kort onderbroken toen het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland binnenviel en werd kort na de capitulatie weer hervat. Ieder moest z'n gasmasker en legitimatiekaart meenemen. Hoe vaak Louis Goulmy wacht gehouden heeft op de Belvédère is niet bekend omdat er maar één weekrooster bewaard gebleven is. Hij had dienst op zaterdag 3 augustus van middernacht tot 4 uur 's ochtends, samen met ene Donkersloot. In augustus 1940 zagen B&W van

Heemstede in dat het niet langer mogelijk was de Belvédère met vrijwilligers te bemannen. Een tiental mensen van de Opbouwdienst zou hun plaats innemen.

Louis Goulmy bleef actief bij de luchtbescherming. Hij werd ordonnans en moest vanaf 1942 één keer per maand deelnemen aan een luchtbeschermingsoefening. In 1943 werd hij ingezet als wegwachtpost op de hoek van de Herenweg en de Manpadslaan, iedere vijf dagen een dienst van 3 à 4 uur. Eind mei 1944 moest hij drie dagen lang niet nader omschreven 'werkzaamheden' verrichten op het terrein van Hageveld. In die tijd liet de Kriegsmarine daar door gedwongen opgeroepen Heemsteedse burgers onder meer versperringen en loopgraven maken. Vanaf april 1944 moest de burgemeester daarvoor 30 man beschikbaar stellen. Er zijn ongetwijfeld meer verkenners en ook vele anderen geweest die ingezet zijn bij dit soort diensten.

Louis trouwde op 30 april 1943 in Heemstede met Francisca Helena Maria (Cisca) Schutter en ze kregen acht kinderen.

Hij is overleden op 11 oktober 2009 in Haarlem.

### **Meer informatie**

[Registratie Louis Paul Marie Goulmy op 10 september 1920 te 's-Hertogenbosch » Open Archieven](#)

[WERELDJAMBOREE 1937 Vogelenzang | Librarians](#)

[Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant » 10 sep 1920 - Art. 18 | Delpher](#)

[Genealogische bronnen](#)

[Registratie Eugène Johan Hugo Victor Marie Goulmy \(uit de periode 1945-1952\) » Open Archieven](#)

[Francisca Helena Maria \(Cisca\) Schutter](#)

[Heerlijkheden 180 Voorjaar-2019.indd](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.