



Henrica Juliana (Juul) Amalia Maria Kappelhof is geboren op 31 januari 1921 in Groningen. Ze was de dochter van Johannes Nicolaas Kappelhof en Antoinette Maria Anna Tolboom. Ze had een broertje Peter (1924) en twee zussen Gesina (1919), Anna Maria (1922).



Formeel was voor de oorlog de katholieke padvinderij voor meisjes nog niet toegestaan door de Katholieke kerk, maar in verschillende parochies kwamen katholieke meisjes wel samen om padvindstersactiviteiten te ondernemen. In Groningen was, binnen de Katholieke Jeugdvereniging van de Heilige Martinusparochie, de Ludwinagroep actief. Al in 1934 komt de naam voor in de krant. Waarschijnlijk nog geen Scouting, maar wel jeugdwerk. Kapelaan Louis Vos de Wael was in 1934 begonnen met het ondersteunen van jeugdwerk, met name de padvindsters, nadat hij in zijn vorige parochie in Enschede met katholieke verkenners begonnen was. Begin maart 1941, vlak voor het verbod op Scouting, startten de oudere meisjes met een Pioniergroep. Ze noemen zich PI-LU (Pioniers Ludwina). Hoofdleidster werd Toos Hegeman (met padvindstersnaam GISO). Leny was één van de pioniers en van haar zijn logboeken uit de oorlog bewaard gebleven. Haar padvindstersnaam was Lux. Haar mede pioniersters waren Juul Kappelhof, Anny Lammers, Getty Huisman, Nel Ashmann, Lies Dagolet, Angela Kloosterhuis en Jet Dekkers. Ook na het verbod op Scouting, op 2 april 1941, bleven de pioniers elkaar ontmoeten en Leny beschrijft verschillende zomerkampen. In maart 1942 haalden ze hun insigne Nationale Dienst en één van de leden had zelf insignes gemaakt.



Binnen deze parochie was sinds 1932 een groep van de Katholieke Verkenners actief, de Sint Ludgergroep. Hun stam heette de Walfriedstam. Samen met de jongens ondernamen de pioniers in de oorlog

activiteiten. In 1941 vierden ze samen Sinterklaas. Ze werden, samen met de voortrekkers van de Ludgergroep, door medevoortrekker Bert Timmer uitgenodigd om op 16 november 1941 aanwezig te zijn bij het kampvuur ter ere van zijn verjaardag.



Direct na de bevrijding van Groningen op 16 april zijn de pioniers, samen met de verkenners, padvindsters en voortrekkers, actief in de hulpverlening. Leny

beschrijft wat ze aantreft in de stad, hoe ze hulp verlenen bij de brandbestrijding en het afzetten van de binnenstad en hoe ze ondervoede kinderen uit de randstad, die voor de zomer naar Denemarken gingen, opvangen in Groningen. Juul wordt ingedeeld in Groep D Rood-blauw, onder andere met Leni Durville.



Na de oorlog kreeg je haar erkenning als padvindstersleidster, samen met H. Kappelhof.

Op 15 augustus 1952 legde ze haar professie af in de Congregatie van de Zusters Augustinessen van Sint-Monica en kreeg de naam Zr. Antoinette.

Ze is overleden op 22 maart 1998 in het klooster De Stad Gods in Hilversum.

### Meer informatie

[KDC - Nederlandse-gidsen-beweging](#)

Kamplogboek Leny Durville augustus 1939 - juli 1942

Logboek Leny Durville november 1941 - mei 1942

Logboek Leny Durville augustus 1944 - mei 1945

Persoonlijk Leny Durville logboek 1945

[Zoeken op naam](#)

[Ons Noorden » 01 feb 1921 - Art. 28 | Delpher](#)

[Overlijden Henrica Juliana Amalia Maria \(Zr. Antoinette\)](#)

[Kappelhof op 22 maart 1998 te Hilversum » Open Archieven](#)

[Geboorte Henrica Juliana Amalia Maria Kappelhof op 31 januari](#)

[1921 te Groningen » Open Archieven](#)

[Nederlands Bidprentjes Archief - bidprentje van: Henrica Juliana](#)

[Amalia Maria \(Zr. Antoinette\) Kappelhof](#)

Carillon van St. Geerten Gidsenleidstersblad (NG)





### **Groep D roodblauw**

Lida Timmer, PL  
Leny Durville, APL  
Juul Kappelhof  
Ria Timmer  
Ria Durville  
Tini Plagge  
Luus Niessen – kantoor  
Joop Walstra – roodvonk  
Jet Dekkers – kantoor  
Liesbeth Dagolet - kantoor  
Trees Bouman (3 juli 1926)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.