



Johannes Jacobus Matheus Lips is geboren op 12 december 1893 in Princenhage, Breda. Hij was de zoon van Matheus Johannes Lips en Geertruida Jacoba Nooijens.

In 1919 werd Lips tot priester gewijd. Kapelaan Lips was in de jaren '30 verbonden aan de Gerardus Majella parochie in Breda. Daar werd in september 1938 de Katholieke Verkennergroep St Gerardus Majella opgericht en Lips werd aalmoezenier. Hij was daarvoor ook actief met ander jeugdwerk in de parochie.

Op vrijdag 17 mei 1940 viel er een Duitse bom op een school met o.a. vluchtelingen uit Breda en omgeving. Van de 79 dodelijke slachtoffers kwamen er 51 uit Breda. Kapelaan Lips stond de stervenden bij en heeft de meeste van hen nog de laatste H.H. Sacramenten kunnen toedienen. Hij was aanwezig toen de slachtoffers in een gezamenlijk graf werden begraven. Hij ontving in oktober van de gemeente Breda een zilveren legpenning als dank *'voor de heldhaftige toewijding, die hij gedurende de evacuatie getoond heeft.'*

12. Pastoor J. Lips van Stampersgat heeft als kapelaan der St. Gerardusparochie te Breda van de Gemeente Breda 'n zilveren legpenning ontvangen als dank voor de heldhaftige toewijding, die hij gedurende de evacuatie getoond heeft.

Vlak daarvoor, in september 1940, ging hij naar de parochie van de heilige Martelaren van Gorkum te Stampersgat. Op 14 juni 1944 vierde hij 25 jaar priesterschap.

In oktober 1944 raasde het oorlogsgeweld over Stampersgat. De jongensschool en het huis bij de bewaarschool werd vernield. De kerk liep zware schade op en de toren raakte dusdanig beschadigd dat zelfs overwogen werd haar af te breken. Kapelaan Lips zette zich in om de kerk te herstellen. In 1949 vierde de parochie haar 50 jarig jubileum. In 1962 werd hij rector van het Sint Elisabethgasthuis in Zundert.

Hij overleed op 29 november 1976 in Zundert.

Meer informatie

[Geboorte Johannes Jacobus Matheus Lips op 12 december 1893 te Princenhage » Open Archieven](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 16 apr 1935 - Art. 68 | Delpher](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 24 feb 1937 - Art. 112 | Delpher](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 24 mei 1940 - Art. 27 | Delpher](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 30 mei 1940 - Art. 61 | Delpher](#)

[De grondwet » 26 sep 1940 - Art. 56 | Delpher](#)

[De grondwet » 10 okt 1940 - Art. 49 | Delpher](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 03 jan 1944 - Art. 63 | Delpher](#)

[Dagblad de stem » 16 mei 1952 - Art. 37 | Delpher](#)

[Dagblad de stem » 26 aug 1949 - Art. 56 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 30 dec 1958 - Art. 136 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 22 aug 1962 - Art. 189 | Delpher](#)
[Online Familieberichten; Overleden: J.J.M. Lips \(29-11-1976\)](#)
[Overlijden J.J.M. Lips op 29 november 1976 te Zundert » Open Archieven](#)
Katholieke Verkenners Leider

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.