

Henk Schuil is geboren in Den Haag.

Groep 9 Be Pals is in 1931 in Den Haag ontstaan als afsplitsing van groep 8 (de latere Macdonaldgroep), toen Akela Verhorst uit onvrede met de gang van zaken in haar oude groep besloot een eigen welpenhorde te starten. De groep kreeg groepsnummer 9 en sloot zich aan bij de NCVV. De naam Be Pals werd gekozen nadat in 1938 een aantal groepsleden aanwezig waren bij de afscheidsspeech van Lord Baden-Powell tijdens een bijeenkomst in Schotland. In deze speech gebruikte hij de woorden Be Pals (Wees vrienden). De stam van de groep heette de Van Riebeek stam. De groep droeg een helder gele das met een rode driehoek (punt naar beneden) in de punt van de das. Henk was verkenner bij deze groep en werd in mei 1936 welkom geheten in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*. Jan van der Vlucht kreeg in september 1939 zijn erkenning als hopman.

Tijdens de meidagen van 1940 werden veel scouts actief in de hulpverlening. Ook Hopman van der Vlucht was met zijn verkenners actief. Voor deze inzet ontving hij van het Rode Kruis na de oorlog een *Herinneringskruis 1939-1940 in zilver*. In de voordracht stond: *Heeft zich als leider van een groep Verkenners gedurende de oorlogsdagen 1940 benevens geruimen tijd daarna bijzonder verdienstelijk gemaakt met betrekking tot het organiseren van een berichtendienst en het onderhouden van de verbinding tusschen de verschillende bureaux van het Nederlandsche Rode Kruis met het Voormalige Departement van Defensie*. De verkenners Jan Coenraad Thierry, B. Knoop, Henk Schuil, Drikus Nikijuluw, Hans Zorn, Koos Molenaar, Richard Veldhoen en K. Zorn van zijn groep kregen een *Herinneringskruis 1939-1940 in brons*.



Meer informatie

[Home - Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana](#)

[Groepshistorie - Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. mei 1936

Archief Rode Kruis

[Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.