

Gideon Adrianus Maria Boekenoogen is op 25 september 1929 geboren in Amersfoort. Hij was de oudste van een gezin met 5 kinderen. Zijn ouders hadden een winkel op de kruising Weverssingel, Langestraat, Kamp, Kamperbinnenpoort.



In augustus 1939 ging hij met zijn Scoutinggroep op zomerkamp in Maarsbergen. Daar werden ze plotseling weggehaald en teruggebracht naar Amersfoort omdat de mobilisatie was begonnen. Alle militairen waren opgeroepen om het land te verdedigen en dat veroorzaakte veel paniek.

In de oorlog heeft hij nooit gevangentransporten gezien in de stad. Hij wist van kamp Amersfoort, maar niet hoe erg het was. Net na de bevrijding werden scouts gerekruteerd om het kamp op te ruimen en schoon te maken. Ze liepen daar vanaf de stad naar toe en werden eerst ingespoten met DDT. Daarna kregen de scouts een 'rondleiding' en werd verteld wat er gebeurd was. De jongens waren zwaar onder de indruk. Daarna moesten ze alle kribben eruit gooien, al dat smerige stro naar buiten, alle vodden, alles moest schoon en verbrand. Voor de jongens was het belangrijkste misschien wel dat er eten was! Elk uur. Eerst pap, toen broodjes, daarna soep. Dat was geweldig, want thuis hadden ze niets meer te eten.

Gideon overleed op 16 januari 2012 in Amersfoort. Hij werd begraven op begraafplaats Rusthof in Leusden.



## Meer informatie

[Boekenoogen, Gideon - "Kinderen van Toen"](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Gideon Adrianus Maria Boekenoogen \(16-01-2012\) \(online-familieberichten.nl\)](#)  
[Leusden - Begraafplaats Rusthof - - graf 1092419](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.