



Gerard Louis van Lennep is geboren op 15 maart 1930 in Haarlem. Hij was de zoon van Aernout van Lennep (1893) en Henriette Françoise Marie Elize Bennink (1908). Zijn ouders trouwden in 1929 en zijn tien jaar later in 1939 gescheiden.

Op 23 april 1918 werd groep 10 de Kralingsche Troep opgericht in Rotterdam. De groep droeg een oranje das. De stam heette de Satrapen. De groep had in 1935 haar troeplokaal "Cappadocie" aan de Kralingse weg. Gerard werd voor de oorlog verkenners van de Kralingsche Troep groep X. Als lid van de Otterpatrouille klom hij op tot assistent patrouilleleider.



Direct na de inval door de Duitsers melden scouts zich in Rotterdam op posten zoals de politiebureaus en de hulpposten van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp. Door het wegvallen van de telefoonverbindingen werden de scouts onder andere ingezet als ordonnansen. Ze hielpen met regelen van verkeer, het vervoer van slachtoffers en het graven van tijdelijke graven. Een groot deel van de stad was nog strijdtonel dus het werk was niet ongevaarlijk.

Tijdens de oorlogsjaren is de groep blijven bestaan. De oranje das werd in september 1940 vervangen door een das met een geel front en een rode achtpuntige ster in de punt (wapen van Kralingen om "alle uiterlijkheden, welke aanstoot geven kunnen en eventueel onze leden in moeilijkheden kunnen brengen, zooveel mogelijk te vermijden.". De welpen stopten omdat dit te gevaarlijk werd, maar de meeste oudere verkenners en padvindsters, voortrekkers en pioniers en hun leidsters en leiders bleven contact houden. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 werd de stam op 12 september 1941 omgezet in een Mah-Jongg club.

Na de oorlog schreef hij regelmatig een column in het NRC Handelsblad en daarin blikt hij een paar keer terug op zijn tijd als padvinder in en vlak na de oorlog.

Gerard schrijft later dat hij bij de bevrijding *'al enige jaren lid van de streng verboden Padvinderij was.'* Als vrijwilliger hielp hij in een verdeelcentrum voor voedsel, dat door de geallieerden boven West-Nederland werd gedropt. Hij was 15 jaar toen Nederland bevrijd werd. Na de bevrijding melde hij zich bij het BS-hoofdkwartier, in de Heineken-Brouwerij en ontving daar een oranje band met daarop gedrukt de letters ORANJE. Er stond ook een stempel op dat hij commandant was. Hij zegt daar zelf over; *'Men meende terecht dat een padvinder met een commandant-band geen aanleiding zou geven tot misverstanden.'* Diezelfde middag werd hij ingelijfd bij het in het Rozenburgpark gelegeerde verkennings-eskadron van de 4th Princes Louise Dragoon Guards. Hij kreeg een witte kaart met ronde hoeken waarop stond dat hij een bij hen aangesloten tolk was. Terwijl hij zich niet kon voorstellen dat hij toen een woord Engels sprak.

Gewapend met deze twee legitimaties en in uniform met een oranje das van zijn groep werd hij ingezet om verzetsmensen, die geen papieren meer hadden, op te zoeken en van legitimatie en/of transport te voorzien. Het werk voor de geallieerden werd een unieke ervaring voor een 15-jarige. Zo werd hij eens door een jeep thuisgebracht en kon schaarse voedingsmiddelen mee naar huis kunnen nemen.

Gerard was één van de 32 leden van de Kralingsche Troep, die op 29 maart 1946, de door Prins Bernhard ingestelde "Nationale Verdiensten Das" uitgereikt kreeg. De leden hadden de das verdiend door hun verzetswerk in de oorlog of werkzaamheden aan het eind van de oorlog o.a. als pioniers van de Jeugdhulp rond de bevrijding in 1945.

Gerard verlangde nog vaak terug naar die bijzondere tijd. Onder leiding van Herman de Buy Wenniger en Ab Stakenburg gingen na de oorlog de activiteiten van de groep weer door. In 1947 nam Gerard deel aan de 6e Wereld Jamboree in Moisson, Frankrijk. Het thema van de Jamboree was *Jamboree de la Paix*. Vrij snel daarna stopte hij met zijn Scoutingactiviteiten.



Meer informatie

Namenlijst reünie de Kralingsche Troep van 1968

Honderd jaar Scoutinggroep de "Kralingsche Troep", van verkennerstroep voor Kralingsche jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (2018, Peter Pieterse)

[NRC Handelsblad » 10 mei 1980 - Art. 250 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 10 jun 1989 - Art. 235 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 14 mei 1994 - Art. 192 | Delpher](#)

[Het Parool » 05 aug 1995 - Art. 164 | Delpher](#)

[Microsoft Word - Website vl familiegebeurtenissen \(vanlennep.nl\)](#)

[Van Lennep Producties](#)

[Aernout van Lennep \(1893-1972\) | WikiTree FREE Family Tree](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.