

Frits Wigbout is geboren op 17 februari 1926. Hij was de zoon van Jacob Jan Wigbout en Margot Mary Emmy Louise Wengler. Zijn moeder was Duitse. Hij had een jongere broer Max (1938). Hij was de zoon van het hoofd van de technische dienst van het slachthuis aan de Nieuwe Kade in Arnhem. De familie Wigbout woonde op de bovenverdieping van een grote dienstwoning bij het bedrijf.

Hij werd in *De Verkenner*, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland, in juli 1938 welkom geheten als verkenner bij de Wichard van Gelregroep in Arnhem.

Toen hij was geslaagd voor de HBS in 1944, kreeg hij van een arts een bewijs dat hij ongeschikt was voor de Arbeitseinsatz.

Frits had als hobby fotograferen. Hij maakte tijdens de oorlog veel foto's. Vanuit een klein raam op de zolder (waar hij een doka had) fotografeerde Frits de brug en wat er op de Rijn gebeurde. Ook de opgeblazen Rijnbrug in mei 1940 en de bouw van de tweede brug werden door hem vastgelegd. Ook rond de Slag om Arnhem maakte hij foto's. Hij meldde zich net als veel andere scouts, na de bevrijding aan als vrijwilliger voor de brandweer en kon zo ook op plekken komen die voor anderen verboden waren.



Frits was bevriend met de bekende Arnhemse fotograaf Pieter de Booy die hem een keer fotografeerde bij het Velperplein vlak na de bevrijding.

Hij is overleden op 23 september 2002. Hij werd begraven op begraafplaats Akendam in Haarlem.

Meer informatie

Graftombe.nl - Informatie over Frits Wigbout

[Heldersche Courant | 22 januari 1947 | pagina 3 - Kranten Regionaal Archief Alkmaar](#)

[Overlijden Jacob Jan Wigbout & Margot Mary Emmy Louise Wengler op 13 december 1958 te Arnhem » Open Archieven](#)

[De Amstelbode » 19 feb 1926 - Art. 31 | Delpher](#)

[Arnhemsche courant » 20 jan 1938 - Art. 37 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 7, 1938 » 1938-07 - Pag. 17 | Delpher](#)

[Unieke foto: Duits 'marineschip' met geschut bij Arnhemse Rijnbrug - Gelderland \(75jaarvrijheid.nl\)](#)

Foto: Frits Wigbout bij Velperplein kijkend richting Muis Sacrum na de bevrijding. P.J. de Booy/Gelders Archief

[\(4\) Facebook](#)

[\(4\) Oud-Arnhem - Arnhem, Rijnbrug 5 september 1944 Een heel... | Facebook](#)

[Haarlem - Algemene Begraafplaats Akendam - Frits-Wigbout-192 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.