



Dirk (Dick) Zellenrath is geboren op 13 mei 1923 te Rotterdam. Hij was de zoon van Johannes Zellenrath (1893) en Maria Berghout (1898). Hij had twee broers, Johannes (1921) en Arend Hendrik (1925).

Dick kreeg in oktober 1939 zijn erkenning als welpenleider en in december als vaandrig (scoutsleider) bij Groep 19 de Trekvogels in Rotterdam. Daarnaast was hij voortrekker bij de stam van de groep. Toon van Eijnsbergen was hier oubaas. De groep werd in 1919 opgericht en bestond toen uit zes verkenners en drie voortrekkers.

Na een oproep van de luchtbescherming op 10 mei 1940 aan de 19^e Rotterdamse groep, hebben zich acht padvinders gemeld. Zij werden in twee ploegen gesplitst. Hun diensten bestonden in het betrekken van een observatiepost op het hoogste gedeelte van de elektriciteitscentrale, het verrichten van ordonnancediensten tussen de verschillende posten op de fabrieksterreinen, het melden van bominslagen en het naderen van Duitse vliegtuigen, zodat de fabriekssirenes in werking gesteld konden worden. Ze deden onder andere melding van bominslagen op de Heemraadsingel en Schietbaanlaan, inslagen bij Rotterdam Lloyd en brand bij de BPM en het bombardement op Netam en de loods van de fa. Muller.

Toen het werk te gevaarlijk werd, werd hun dienst opgeheven. Daarna verrichten een aantal van hen zelfstandige diensten in de stad. Dick hielp bij de redding van gewonden uit de gevangenis.



Dick trouwde met Willemina Catharina Koten (1928) in 1960. Zij hadden 2 kinderen. Hij overleed op 30 december 1996 in Rotterdam.

Meer informatie

[Registratie Arend Hendrik Zellenrath & Christina Petronella van 't Hoog & Johannes Zellenrath & Willem van 't Hoog & Hendrika Rijsdijk & Huberta Maria de Jonge & Gerrit Rijsdijk & Dirk Zellenrath & Johannes Zellenrath & Maria Berghout & Jan Willem van 't Hoog in 1922 » Open Archieven](#)

[10284 verslag inzet padvindders mei 1940 - Oorlogsverzetmuseum Rotterdam](#)

[Dick Zellenrath \(1923 - 1996\) - Genealogy](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 25, 1939, no. 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 25, 1939, no. 11, 1939 » 1939-12 - Pag. 32 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.