

Christiaan Huivenaar is geboren op 15 maart 1925 in Den Helder. Hij was de zoon van Willem Frederik Huivenaar (1887) en Ariette Catharina Johanna Langeveld (1901). Hij had een broer Johannes (16 juli 1923). Het gezin verhuisde in 1937 van Den Helder naar Den Haag.

Groep 12 in Den Haag werd opgericht in 1927. De beschermvrouwe was douarie F.H. Thorbecke, geboren barones C.L.J.M. Cats de Raet en zij gaf toestemming voor het gebruik van de naam Thorbeckegroep. De groep sloot zich aan bij de NCVV. Eind 1930 had de groep het groepshuis in de Fahrenheitstraat 228 op zolder boven een sigarenfabriek. Van deze ruimte zouden tot aan de Tweede Wereldoorlog meer Haagse groepen gebruik maken. Johannes en Christiaan werden verkenners bij Groep 12 Thorbecke groep.

Tijdens de meidagen van 1940 waren verschillende verkenners in Den Haag actief als Padvinder-ordonnans bij het Rode Kruis. De Padvinder-ordonnansen H. Boerstra, Andries Gosman, Jacob Hoogteijling, Christiaan Huivenaar, Johannes Huivenaar, Jan de Kam, F. L. Koster, Paul Kunze. Karel Frederik Ninaber van Eijben, Wijbe Scheenstra en Andries Schuil ontvingen hiervoor in 1942 het *Herinneringskruis 1939-1940 in brons* van het Rode Kruis. De verkenners waren onder andere lid van groep 12 Thorbecke groep en groep 18 Haagsche Woudlopers.



Na de Tweede Wereldoorlog werd Groep 32 Thorbeckegroep II opgericht. Op een gegeven moment is deze groep weer opgeheven. Johannes kreeg na de oorlog in april 1951 zijn erkenning als vaandrig (scoutsleiding) bij groep 12 Thorbeckegroep. In (vermoedelijk) 1973 was het aantal verkenners sterk teruggelopen en was er sprake van acuut leidingtekort. De welpen en verkenners gingen over naar Groep 4 McKenziegroep (NVCP).

## Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 7, 1951 » 1951-04 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Personen \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

[Thorbeckegroep - Scoutpedia.nl](#)

*De verkenners, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. december 1935*  
Archief Rode Kruis

[Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.