

Andries Simon Schuil is geboren op 25 december 1926 in Den Haag. Hij was de zoon van Arie Schuil en Jannigje Cornelia van Bochoven. Hij kwam uit een gezin met zeven kinderen.

Andries was verkenner in Den Haag.

Tijdens de meidagen van 1940 waren verschillende verkenners in Den Haag actief als Padvinder-ordonnans bij het Rode Kruis. De Padvinder-ordonnansen H. Boerstra, Andries Gosman, Jacob Hoogteijling, Christiaan Huivenaar, Johannes Huivenaar, Jan de Kam, F. L. Koster, Paul Kunze, Karel Frederik Ninaber van Eijben, Wijbe Scheenstra en Andries Schuil ontvingen hiervoor in 1942 het *Herinneringskruis 1939-1940 in brons* van het Rode Kruis. De verkenners waren onder andere lid van groep 12 Thorbecke groep en groep 18 Haagsche Woudlopers.



Meer informatie

[Schuil, Arie \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

Archief Rode Kruis

[Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.