

Ale Gaele Stienstra is geboren op 9 juli 1908 in Sneek. Hij was de zoon van Symen Stienstra en Tjitske Paulusma.

Op 4 mei 1935 werd Groep 9 Albert Schweitzer opgericht in Rotterdam als gereformeerde groep. De groep heette in eerste instantie de Livingstone groep. Op 23 april 1936 sloot de groep zich aan bij de NPV, maar omdat er al een Livingstone groep bestond in Rotterdam, werd de naam aangepast. De groep droeg een oranje das met groene rand. De oude naam van de groep werd gebruikt voor de Livingstone-stam, die in 1940 van start gaat onder leiding van Oubaas Stienstra. De groep had in 1935 haar troeplokaal aan de Heer Kerstantstraat achter het klooster in het Oude Noorden. Ale was de eerste hopman van de Albert Schweitzergroep. Hij stopte in september 1939 met deze functie en werd oubaas. In maart 1940 werd hij assistent districtscommissaris Verkenners van district Rotterdam, samen met Hendrik Loedeman.

Het zomerkamp van 1940 in Lage Vuursche bij Utrecht verloopt onrustig vanwege de eerste bombardementen op Soesterberg. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 hield de groep clandestien bijeenkomsten als modelbouwgroep 'HoKo' ('Houd Koers'). De stam trad op als brandwacht in het Eudokia-ziekenhuis te Rotterdam.

Het ziekenhuis Eudokia aan de Bergweg/Bergsingel in Rotterdam zocht in 1942 naar mensen die hulp wilden verlenen tijdens luchtaanvallen en kwamen in contact met de verboden Scoutingorganisatie. Onder leiding van schipper Pieter Cornelis van Putten van de MAAS groep, Hopman Matteus Saris van De Verkenners, Oubaas Hendrik Loedeman van de Ph. Van Uyternessegroep en hopman Ale Stienstra van de Albert Schweitzergroep werd een brandwacht gevormd. Er werd contact opgenomen met verschillende groepen als snel stonden er 80 vrijwilligers klaar van 9 groepen (groep 1 Lischgroep, 2 Decimagroep, 5 Calandtgroep, 6 Ph. Van Uyternessegroep, 7 De Verkenners, 9 Albert Schweitzer, 16 Prins Hendrikgroep, 18 MAAS groep en 19 De Trekvogels). Er werden 8 ploegen gevormd die om de beurt dienst hadden.



Van daadwerkelijke hulp is het nooit gekomen. Het bleef bij wachten en oefenen met het uitrollen en aankoppelen van brandslangen en het oefenen met brancards. Er werd veel koffie gedronken en spelletjes gespeeld. Op een gegeven moment bleef een vaste kern over en werd het ziekenhuis een onderduikadres voor veel jongeren, die op waren geroepen voor de Arbeitseinsatz om in Duitsland te gaan werken.

Toen de bevrijding in zicht was in 1944 namen ADC Stienstra van de NPV en Hoonhout van de Katholieke Verkenners het initiatief een Padvinders-hulpdienst op te zetten. Er werd een vertrouwelijke brief gestuurd naar leider over het initiatief om na het beëindigen van de oorlogshandelingen hulp te kunnen verlenen. Toen de bevrijding op 5 mei 1945 een feit was, werd de padvindershulpdienst ook gestart. De August Herman Franckenschool aan de Hofdijk 11 was de centrale post en vanuit hier kregen de scouts opdracht om assistentie te verlenen, bv bij het hoofdbureau van politie, bij het stadhuis, in ziekenhuizen, voedseluitdeling enz.

Na de oorlog zet Stienstra zich in om de Albert Schweitzergroep weer op volle kracht te brengen, maar laat de functie van groepsleider over aan Jan Huis.

Hij werd in 1973 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ale is overleden op 28 oktober 1995 in Rotterdam.

Meer informatie

[View file | Nationaal Archief](#)

[Geboorte Ale Geale Stienstra op 9 juli 1908 » Open Archieven](#)

[Albert Schweitzer Groep Rotterdam - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Geschiedenis ASG - Albert Schweitzer Groep, scouting in Rotterdam sinds 1935](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 8, 1939 » 1939-09 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 7, 1940 » 1940-07 - Pag. 14 | Delpher](#)

18 haalt op... De geschiedenis van een Rotterdamse Scoutinggroep, door K.M. de Vries

[25 jaar padvindersbeweging te Rotterdam » » \[1936\] - Pag. 19 | Delpher](#)



Rotterdamse Padvinders.
HULPDIENST 1944.

L.S.

Door de Rotterdamse Padvinders, in samenwerking met de Katholieke Verkenners werd besloten tot het instellen van een Padvinders-hulpdienst, om na het beëindigen der oorlogshandelingen zo nodig hulp te kunnen verlenen waar met name de Rotterdamse Politie-autoriteiten die nodig achten.

Hiertoe worden ingesteld :

A. een Centraalpost : A.H. Frankenschool, Hofdijk 11

B. de hulpposten

Noord : Lommerijk, Straatweg, Hillegersberg

West : Zakkendragersnuijsje, Aelbrechtskolk t/o politiebureau

Oost :

Zuid :

welke posten herkenbaar zijn aan een uitgestoken padvindersvlag. De leiding berust bij de ADC's Stienstra voor de N.P.V. en Hoonhout voor de K.V.

Aangifte en oproep.

De leiders der groepen of groepsonderdeelen maken die jongens voor wie zij kunnen instaan wat betreft karakter en geschiktheid, met de oprichting van de F.V.-hulpdienst bekend, wakken hen op daaraan deel te nemen en stellen hen in het bezit van een der bijgaande formulieren.

Het tijdstip van inwerkingtreden wordt door middel van ordonnansen aan de leiders bekend gemaakt. Zij waarachtwen zo snel mogelijk hun groepsleden, waarna deze zich voorzien van bovengenoemd formulier, melden op de hulppost van het rayon waar zij wonen. Hier ontvangen zij een voorlopig legitimatiebewijs en een armband.

Aan deze opzet ligt tevens ten grondslag de bedoeling te voorkomen dat padvinders of groepen op eigen gelegenheid zich op een ontijdig ogenblik zouden gaan bezighouden met diensten of verrichtingen die door hun aard of door het verband waarin ze gebeuren een groot gevaar zouden betekenen, zowel voor henzelf als voor de beweging.

Aan de leiders wordt dan ook verzocht hun groepsleden met nadruk erop te wijzen dat tot nader order alle optreden in uniform verboden is voor wie nog niet in het bezit is van een nieuw legitimatiebewijs en een armband. Zowel het Rotterdamse Hoofdkwartier der N.P.V. als dat der Kath. Verkenners besloot ieder die zich hieraan niet houdt als lid te schrappen.

Waar de belangstelling van de leider de grootste drijfveer is voor de activiteit van de Groep, verzoeken wij tenslotte de leiders, ook wanneer zij zelf aan de diensten geen deel kunnen nemen, het persoonlijk contact met de hulppost niet te verwaarlozen.

Over eventuele wijzigingen in het bovenstaande door onvoorziene gevolgen van oorlogshandelingen worden de leiders zo spoedig mogelijk ingelicht.

Onnoodig is erop te wijzen dat dit schrijven strikt vertrouwelijk moet worden opgevat en niet in handen van onbevoegden moet geraken.

Met Padvindersgroeten,

Alg. Leider.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.