



Andries (Adrie) van Burgh werd geboren in Vlissingen op 15 juni 1921. Hij was de zoon van Bartel Cornelis van Burgh en Neeltje Polderman.

In 1916 werd door zeeofficier Ranneft in Vlissingen de eerste Scoutinggroep opgericht. In 1919 werd door hopman Christiaan Luitwieler gestart met een tweede groep die zich aansloot bij de Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereeniging in Nederland. Op 25 mei 1935 richtten de CJMV-padvinders de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP) op. Christiaan werd de eerste hopman bij de groep. Adrie werd lid bij deze groep en was ook actief voetballer.

Toen de oorlog uitbrak kwam Vlissingen zwaar onder vuur te liggen vanwege de scheepswerf de Schelde en de strategische ligging. De familie van Adrie was Vlissingen ontvlucht en werd ondergebracht in Koudekerke. Eerst in de kerk, later in een woning aan het dorpsplein. Ze hebben nog geprobeerd even terug te gaan naar Vlissingen, maar kwamen onderweg Adrie tegen, die ze terug stuurde. Te gevaarlijk!

Adrie was ordonnans bij de luchtbeschermingsdienst en werd als scout gevraagd mee te helpen om zieke mensen naar het ziekenhuis in Vlissingen te brengen. Ze waren ondergebracht in een (oude) brouwerij in de Hendrikstraat.



Samen met een vriend haalde hij op 20 mei 1940 iemand op uit de Loodshuizen in de Spuistraat in Vlissingen. Toen ze de brancard naar buiten droegen, kreeg Adrie een granaatscherf in zijn hoofd. Hij stierf de volgende dag om 19.30 uur aan zijn verwondingen. De dominee en hopman Luitwieler kwamen de vader van Adrie ophalen. Er was wat ergs gebeurd, Adrie was zwaar gewond geraakt. De familie kon niet aanwezig zijn bij de begrafenis. De

enige die aanwezig was, was hopman Luitwieler. Hij ligt begraven op de Noorder begraafplaats in Vlissingen.

Zijn naam staan op het monument "Koninklijke Maatschappij De Schelde" en op het oorlogsmonument van de KNVB in Zeist.

Groep 2 werd na de oorlog de M.A. De Ruytergroep 1 van de NPV. De groep is sinds 2010 niet meer actief.

Meer informatie

[Flessinghe – Blog](#)

[Oorlogsjaren Vlissingen | Organisatie](#)

[Gemeente Vlissingen: Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 12 december 1979 | pagina 6 - Krantenbank Zeeland](#)

[Gemeente Vlissingen: Herdenken in de gemeente Vlissingen](#)

[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)

[CJMV-padvinderij - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Foto's: Zeeuws Archief

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.