



Salomon (Saal) van Zwanenberg is geboren op 21 april 1889 in Oss. Hij was de zoon van Arnold van Zwanenberg en Catharina Levison. Hij had 10 broers en zussen. Het gezin was joods.

In 1906 trad hij in dienst van de N.V. Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken, toen een grote exportslachterij. Hij trouwde op 16 april 1912 in Den Haag met Nettie van Gelder. Ze kregen twee dochters. In 1920 werd hij algemeen directeur van de slachterij. Hij liet uitzoeken wat de gebruiksmogelijkheden waren voor slachtafval als klieren en organen. Als gevolg hiervan werd in 1923 het farmaceutisch bedrijf Organon opgericht. Tijdens de crisis in de jaren 30 van de 20e eeuw werd hij voorzitter van de Nederlandse Varkenscentrale (NVC), een overheidsorganisatie die de varkenshouderij moest ondersteunen. Omdat er verdenkingen rond belangenverstrengeling waren moest hij aftreden. Hij bleef wel in adviesorganen voor de regering zitten.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dook hij met zijn gezin onder. Zijn bedrijf werd door de nazi's geconfisqueerd en vele Joodse personeelsleden raakten in ernstige moeilijkheden of kwamen om in vernietigingskampen. Hij wist valse Uruguayaanse diplomatieke paspoorten te bemachtigen en daarmee kon hij via Zwitserland, Spanje en Portugal vluchten naar Engeland uit. In Londen werd hij lid van de Raad van Advies van de Nederlandse regering in ballingschap.

Hij is overleden op 12 maart 1974 in Apeldoorn.

In 1982 werd de Dr. Saal van Zwanberggroep opgericht in Oss omdat er nog geen scoutinggroep was in het centrum van Oss. Saal heeft veel betekend voor Oss en daarom werd de nieuwe groep naar hem genoemd. In 1998 was de groep met de komst van de stam compleet.

Meer informatie

[Saal van Zwanenberg - Wikipedia](#)

[Dr. Saal van Zwanenberggroep - Scoutpedia.nl](#)

[Salomon "Saal" van Zwanenberg \(1889-1974\) » Stamboom Van den Bergh, fabrikanten uit Geffen » Genealogie Online](#)

[KHMW Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs | KHMW artikel Saal van Zwanenberg.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.