



Jan Leonard (Leo) Moonen is geboren in Heerlen op 31 augustus 1895. Hij werd in 1923 tot priester gewijd in Roermond en studeerde van 1923 tot 1927 theologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

Op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Moonen al een aantal jaar werkzaam als secretaris van het bisdom Roermond. De bisschop van Roermond Guillaume Lemmens was een verklaard tegenstander van het nationaalsocialisme en van iedere vorm van samenwerking met de Duitse bezetter. Het contact met degenen die advies en steun nodig hadden bij hun verzetsactiviteiten liet hij over aan zijn secretaris Moonen. Deze liet er geen twijfel over bestaan dat hulp aan joden, onderduikers en vervolgd een gebod was van het geweten.

Moonen nam in juni 1943 het initiatief een aantal verzetsmensen bij elkaar te brengen. Tijdens een vergadering in Venlo werd de Limburgse provinciale afdeling voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) geboren. In juni 1944 was na verraad een groot deel van de provinciale LO-top tijdens een vergadering in Weert aangehouden. Uit de verhoren kreeg de SD een goed beeld van Moonens verzetsactiviteiten. Zij wisten dat er bij Moonen thuis vergaderingen werden gehouden en dat hij veel bezoek kreeg van ondergedoken geestelijken, onderwijzers en anderen. Op 10 augustus 1944 werd Moonen gearresteerd en op 28 augustus 1944 overgebracht naar Kamp Vught. Na de ontruiming van Kamp Vught werd hij eerst naar concentratiekamp Sachsenhausen en op 6 februari 1945 naar concentratiekamp Bergen-Belsen overgebracht. Daar overleed hij op 2 april 1945 aan tyfus.

Moonen werd postuum onderscheiden met het Verzetskruis. Op het Limburgs verzetsmonument in Roermond is een groep mensen te zien met Leo Moonen als hun aanvoerder.

In Roermond is net na de oorlog de Secretaris Moonengroep naar hem vernoemd. Deze groep was tot 2010 actief.



## Meer informatie

[Leo Moonen - Wikipedia](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - J.L. Moonen](#)

[Jan Leonard Moonen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.