



Jan Hendrik Louis van Gennep Lührs is geboren op 14 juni 1920 in Honkong. Hij volgde een opleiding aan de Koloniale Landbouwschool in Deventer. Hij koos deze studie om later op de plantages in Nederlands-Indië carrière te maken. Velen van zijn mede studenten en medeverzetsstrijders, zoals Jos Westland van Baalen, waren er ook geboren.

Jan werd al aan het begin van de oorlog actief in het verzet. Hij was lid van Centrale Inlichtingendienst (CID). Het CID was van juli 1940 tot november 1942 de inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Nederlandse regering in ballingschap. Zijn beweegredenen om actief te worden in het verzet was vaderlandsliefde en haat tegen het nationaal socialisme. Jan trad begin 1944 toe tot de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Bij de oprichting van Knokploeg Deventer in september-oktober '44 werd hij hier direct lid van.

Jan was een van de zeven verzetsstrijders die omkwamen bij het Twentol-drama bij een poging een strategische brug voor de Canadezen beschikbaar te behouden. Acht studenten hadden zich in het magazijn met olieproducten van de Twentol Smeerolie-Industrie verschanst met als doel een van de bruggen over het Overijssels kanaal, die ter hoogte van de huidige noordelijke brug over de Prins Bernhardsluis lag, te verdedigen. Er werd verondersteld dat de Canadezen die zouden gaan gebruiken voor de bevrijding van Deventer. Achteraf is gebleken dat de Canadezen helemaal niet van plan waren om langs die zijde Deventer binnen te vallen.

In de nacht van 9 april op 10 april ontstond er een vuurgevecht tussen de verzetsstrijders in het magazijn en een groep Duitse soldaten bij de brug, waarbij er een hevige brand met sterke rookontwikkeling in het magazijn ontstond. Twee van de verzetsstrijders kwamen in de vuurzee om het leven, één wist er te ontsnappen en vijf zijn er in de morgen door de soldaten afgevoerd. Op 10 april – een half uur voor de bevrijding van Deventer – zijn deze vijf op het terrein achter het slachthuis aan de Snipperlingsdijk in Deventer gefusilleerd.



Jan is 24 jaar geworden en is met de andere verzetsstrijders begraven op Begraafplaats Steenbrugge te Diepenveen. Scouts liepen mee in de stoet.



Het 'Twentolmonument' in

Deventer is opgericht in 1948 ter nagedachtenis aan deze zeven verzetsstrijders. Het monument is tevens een eerbetoon aan de Duitse soldaat Ernst Gräwe, die weigerde aan de executie van de verzetsstrijders deel te nemen en wiens leven hier een gewelddadig einde vond.

De „Jan van Gennep Luhrs” groep der NPV Deventer werkt plannen uit om te komen tot de bouw van een troephuis. Voor de oorlog bezaten de „Geert Groote” troepen 'n troephuis bij de molen aan de Bolwerkswede, dat in de bezetting is afgebroken. De „Jan van Gennep Luhrs” troep is na de oorlog onder deze naam opgericht als het afgesplitste deel van de „Geert Groote” groep.

Met goedvinden van de moeder werd de naam van deze illegale strijder, die het leven liet bij het Twentol-complex tijdens de bevrijdings-gevechten aan een Deventer padvindergroep verbonden.

Na de oorlog wilden veel jongens scout worden en de Geert Groote groep werd gesplitst. Met goedvinden van de moeder van Jan werd de afgesplitste groep de *Jan van Gennep Luhrs groep* genoemd. De groep vond onderdak in het gebombardeerde pand van wijlen apotheker Meindersma aan de Hofstraat. Eind 1949 maakte de groep plannen om een eigen clubhuis te bouwen. Op een gegeven moment is de groep opgeheven. In de jaren 50 zijn de bielzen waarmee hun clubhuis deels was gebouwd, door de Westenenkgroep gebruikt voor de fietsenstalling.

Later is in Deventer de districtsstam naar Jan genoemd, maar deze bestaat ook niet meer.



Meer informatie

[Jan Hendrik Louis van Gennep Lührs \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://www.janhendriklovisvanennep-luhrs.nl)

[Jan Hendrik Louis van Gennep Lührs | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](http://www.janhendriklovisvanennep-luhrs.nl)

[Verzetsstrijders \(struikelstenen-deventer.nl\)](http://www.verzetstrijders.nl)

[Twentol-drama - Wikipedia](http://www.wikipedia.nl)

[Het drama Twentol \(4meideventer.nl\)](http://www.4meideventer.nl)

[Het Twentoldrama - HistoriënHistoriën \(historien.nl\)](http://www.historien.nl)

[Twentolmonument \(4meideventer.nl\)](http://www.4meideventer.nl)

[Scouting-westenenk \(scouting-westenenk.nl\)](http://www.scouting-westenenk.nl)

[Het parool » 16 apr 1945 - Art. 5 | Delpher](http://www.delpher.nl)

[Centrale Inlichtingendienst \(1940-1942\) - Wikipedia](http://www.wikipedia.nl)

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](http://www.archieven.nl)

[Scouting Westenenk - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://www.scoutpedia.nl)

[Deventer dagblad » 24 nov 1949 - Art. 20 | Delpher](http://www.delpher.nl)

[Deventer dagblad » 28 mei 1960 - Art. 37 | Delpher](http://www.delpher.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.