



Johannes (Jan) Petrus Lijding werd geboren in Den Helder op 4 september 1914. Hij was de zoon van Hendrikus Wilhelmus Lijding en Wilhelmina Maria Bakker. Zijn ouders trouwden op 27 december 1895 in Den Helder.

Jan trouwde met Agnes Elisabeth Geerdes en ze kregen tussen 1940 en 1943 twee zoons en twee dochters. Lijding was werkzaam als onderwijzer in Slagharen en later als verzekeringsagent te Zwolle.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in de verzetsgroep “Je Maintiendrai”, die een gelijknamige illegale krant uitbracht. Hij werd op 1 december 1943 gearresteerd in Zwolle. Tussen 8 september 1944 en 11 oktober 1944 zat Jan gevangen in Kamp Amersfoort en kreeg nummer 6923. Hij ging daarna op transport en kwam op 14 oktober in concentratiekamp Neuengamme aan. De meerderheid van de gevangenen in dit kamp waren leden van het verzet. Naarmate de oorlogssituatie benauwder werd voor het naziregime, werd de situatie in het kamp voor de gevangenen slechter. Er was vrijwel geen eten en drinken en de terreur van de kampbewakers nam grote vormen aan. Lijding was een van de velen die uiteindelijk bezweek aan de ontberingen. Hij is op 5 januari 1945 gestorven in het concentratiekamp Neuengamme. Hij is 30 jaar geworden.

Jan Lijding ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

Na de oorlog nam kapelaan W. Gründeman van de St. Jozefparochie, met een aantal anderen, het besluit om een afdeling van de verkennersbeweging in hun parochie te starten. In januari 1946 waren de voorbereidingen ver genoeg gevorderd, dat de eerste troepbijeenkomsten konden starten. Er werd gestart met twee groepen, de Pater Bleysgroep en de Frater Andreasgroep. Na een jaar werden de namen al weer gewijzigd in Jan Lijding I voor de Pater Bleysgroep en Jan Lijding II voor de Frater Andreasgroep. De nieuwe naam was ontleent aan de verzetsstrijder Jan Lijding, uit de eigen parochie.

Meer informatie

[Over ons - JLG Zwolle \(janlijding.nl\)](http://janlijding.nl)

[Johannes Petrus Lijding \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Johannes Petrus Lijding | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](http://vriendenkringneuengamme.nl)

[Jan Lijding - Wikipedia](https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lijding)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](http://geni.com)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](http://www.netwerk-oorlogsbronnen.nl)

[Geef gevangenen een gezicht](#)

[Overijsselsch dagblad » 06 apr 1956 - Art. 48 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.