



Johannes (Jan) Hermanus Campman is geboren in Arnhem op 22 april 1897. Enkele jaren daarna verhuisden zijn ouders naar Velp en werd Jantje leerling van de Openbare School in de Tramstraat. Hij voelde roeping voor het priesterschap en werd geplaatst op het Gymnasium der paters Franciscanen in Megen (Noord-Brabant). In 1918 deed hij zijn intrede in het klooster Sint Agatha in Cuijk, als postulant/pater van de roemrijke Orde der Kruisheren. Negen jaar lang was hij als leraar verbonden aan het College der Kruisleden in Uden. Johannes is werkzaam geweest als

plaatsvervangend pastoor in Odiliapeel en als assistent in het Belgische Maaseik, voordat hij assistent werd van Pastoor A.J. Schaars in Velp.

Tijdens de Duitse bezetting zijn de pastoor en de pater actief in het lokale verzet, dat zeer divers van samenstelling is. Zo roept pastoor Schaars samen met communist Dirk van der Voort de bevolking in een pamflet op het graan in de grond te laten verdorren, voordat het de Duitse oorlogsmachinerie kan voeden. Samen met dr. Oskamp en het echtpaar Timmermans bieden Schaars en pater Campman onderduikadressen aan gevluchte joden, neergestorte geallieerde piloten en onderduikers van de *Arbeitseinsatz*. Kruisheer Pater Campman was zeven jaar als assistent verbonden aan de parochie Velp, toen hij in de nacht van 7 op 8 januari 1944 gevangen is genomen. Via kamp Vught en concentratiekamp Sachsenhausen kwam hij terecht in concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar is hij op 25 maart 1945 overleden aan vlektyfus. Hij was 47 jaar.

Pastoor Schaars zou de ontberingen van de kampen uiteindelijk wel overleven. Hij wordt op 29 april 1945 na een lange lijdensweg via Scheveningen, Vught, Amersfoort, Dachau, Natzweiler en weer terug naar concentratiekamp Dachau bevrijd.

Achter in de R.K. O.L.V. Visitatiekerk aan de Emmastraat in Velp is een witte marmeren gedenksteen met gouden letters voor pater J.H. Campman aangebracht. De gedenksteen werd onthuld op Witte Donderdag 25 maart 1948. De verkenners van de pater Campmangroep vormden bij de ingang een erewacht. Pastoor Schaars leidde de plechtigheid en hield een korte herdenkingsrede.



Meer informatie

[Johannes Hermanus Campman \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://Johannes_Hermanus_Campman_(oorlogsgravenstichting.nl))

[Joannes Campman | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[p. Johannes Campman, Arnhem 1897 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020](#)

[Herdenkingsmonumenten-in-Velp.pdf \(oudheidkundigekring.nl\)](#)

[Velp, plaquette in de R.K. Kerk - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Arnhemsche courant 27-3-1948



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.