



Alida Margaretha Bosshardt werd geboren in Utrecht op 8 juni 1913. Ze was een dochter van Lambertus Bosshardt en Wilhelmina Dieuwertje Teeling.

Bosshardt was een Nederlands officier van het Leger des Heils. Voor velen was zij in de tweede helft van de twintigste eeuw in Nederland het gezicht van dit kerkgenootschap. Ze verkreeg bekendheid als Majoor Bosshardt, maar haar laatste rang was die van luitenant-kolonel, sinds 1968.

In 1936 kreeg luitenant Bosshardt haar aanstelling in het maatschappelijk werk van het Leger des Heils. Ze werd overgeplaatst naar Amsterdam, barmhartigheidspost Rapenburg, annex Kinderhuis De Zonnehoek, dat onder bevel stond van adjudante Oyen. Het kindertehuis stond midden in de Amsterdamse jodenbuurt. Er waren kinderen opgenomen uit onvolledige gezinnen met problemen. Er verbleven ongeveer honderd kinderen in het tehuis. Daarnaast werden ook een stuk of veertig moeders opgevangen. Op 14 juli 1938 werd Bosshardt bevorderd tot kapitein.



De Tweede Wereldoorlog bracht voor De Zonnehoek moeilijke tijden. Er werden veel joodse kinderen in het tehuis ondergebracht, die doorgestuurd werden naar onderduikadressen. Op 22 maart 1941 werd het Leger des Heils door de Duitse bezetter geliquideerd. In 1942 moest het tehuis worden ontruimd. De kinderen werden ondergebracht in een paar kleine huizen over het IJ, in de Resedastraat. Toen in juli 1943 Amsterdam-Noord werd gebombardeerd vluchtte Bosshardt met een

deel van de kinderen naar Hilversum. Ze bleef op verschillende adressen in het Gooi bivakkeren. Tijdens de hongervinter nam ze deel aan voedseltochten.

In augustus 2004 ontving ze de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren van het Israëliësche holocaustcentrum Yad Vashem. Majoor Bosshardt overleed in Amsterdam op 25 juni 2007.

In 2015 werd in Amsterdam Zuidoost Scoutinggroep Majoor Bosshardt van het Leger des Heils, opgericht.



In 1926 was haar broer Henk verkenners bij de 3e Utrechtse Groep. Henk werd in 1938 assistent verkennersleider bij groep 13, de Prins Bernhardgroep van de NCVP in Utrecht. In 1940 werd hij hier hopman en groepsleider. Henk werd na de oorlog assistent districtscommissaris voor oud padvinders in Utrecht en assistent hoofdkwartierscommissaris voor oud padvinders op landelijk niveau.

Meer informatie

[Alida Bosshardt - Wikipedia](#)

[Leger des Heils Scouting Majoor Bosshardt groep geïnstalleerd](#)

[Maria Bosshardt - Historische gegevens en stambomen - MyHeritage](#)

[Gezinsblad van Alida Margaretha Bosshardt \(humanitarisme.nl\)](#)

[Majoor Bosshardt | Oorlogsverhalen | Verhalen over de oorlog](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 11, 1938](#)

[» 1938-12 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 5/6, 1940](#)

[» 1940-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 11, 1940](#)

[» 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.