

Binnen de Heilige Martinusparochie in Groningen werd in 1932 de eerste katholieke groep opgericht, de Sint Ludgergroep. Er werd begonnen met welpen onder leiding van Akela Wachters en een jaar later startten de verkenners met Hopman van Erp. In 1938 werd gestart met de eerste katholieke stam in het Adjunctenaat (katholiek district) Groningen, de Walfriedstam. De leiders, J. Mikx als oubaas en Johannes Wittenaar als baas, werden op 3 april geïnstalleerd. Johannes was daarvoor hopman van de verkenners. Aalmoezenier van de stam was kapelaan N.S. van Dijk. Zo lang er bij andere groepen nog geen stammen waren, was deze stam interparochieel. De groep kwam samen in het gebouw van de parochie, Sint Maarten in de Poststraat, vlakbij de kerk.

Binnen de Katholieke jeugdvereniging van de Heilige Martinusparochie, was de meisjesgroep Ludwina actief. Al in 1934 komt de naam voor in de krant. Begin maart 1941, vlak voor het verbod op Scouting, startten de oudere meisjes met een Pioniergroep. Ze noemen zich PI-LU (Pioniers Ludwina). Hoofdleidster werd T. Hegeman (het padvindstersnaam GISO).

Tijdens de oorlog kwamen de voortrekkers van de Walfriedstam regelmatig samen en ze ondernamen ook met de pioniers activiteiten. In 1941 vierden ze samen Sinterklaas. Op 16 november 1942 organiseerde Bert Timmer, voortrekker van de Walfriedstam, zijn verjaardag met een kampvuur. Hij nodigde hiervoor zijn mede voortrekkers en een aantal pioniersters uit.



Direct na de bevrijding van Groningen op 16 april zijn de verkenners, padvindsters, voortrekkers en pioniers actief in de hulpverlening. Ze hielpen bij de brandbestrijding en het afzetten van de binnenstad en met het inkwartieren van Canadezen. Op Zondag 27 mei werd er een gezamenlijke dankdienst voor de hulpacties gehouden door de groepen van de NPV en de katholieke Verkenners.

Op 8 juni werd een sluitingsavond van de Padvindsters Hulpdienst Groningen georganiseerd.



Meer informatie

Kamplogboek Leny Durville augustus 1939 - juli 1942

Logboek Leny Durville november 1941 - mei 1942

Logboek Leny Durville augustus 1944 - mei 1945

Persoonlijk logboek Leny Durville 1945

[Ons Noorden » 06 nov 1934 - Art. 51 | Delpher](#)

[Ons Noorden » 04 apr 1938 - Art. 60 | Delpher](#)

[Ons Noorden » 09 maa 1938 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Ons Noorden » 14 jun 1940 - Art. 20 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.