

Op 30 september 1933 werd de Sint Michael groep opgericht als groep 7 in Bussum. De bijeenkomsten werden gehouden in het 'Ashrama' huisje op het terrein van St. Michael aan de Meentweg/ Valkeveenselaan in Huizen. Daar zit nu het Internationaal Theosofisch Centrum.

De naam van de groep werd op 5 november 1936 gewijzigd in Vasanta; de naam van de villa die op het terrein stond (voorheen De Duinen). De naam Vasanta komt uit het Sanskriet en betekent "lente".



Begin 1940 zat de troep zonder leiding, omdat hopman Feensta was gemobiliseerd. De troepleider gaf, ondanks zijn naderende eindexamen, leiding aan de troep. Hij haalde ook nog zijn rood-witte koorden, die met Sint Joris werden uitgereikt. Baloe Coster nam het groepsleiderschap waar en leidde de horde. Oud verkenner W. Ostendorf van de Arrowgroep kwam in mei de groep versterken en werd in juni 1940 geïnstalleerd door ADC Sauwer.

Tijdens de meidagen van 1940 was de groep actief in de hulpverlening. Vaandrig Ostendorf schrijft hierover later in het logboek: *De overheid, zowel de eigen als de bezettende, is het erover eens, dat de padvindere bewezen hebben, vooral in de oorlogsdagen, docht ook daarna, dat zij hun motto 'Weest Paraat' in praktijk weten te brengen.* Hopman Feenstra was tijdens de meidagen actief als militair en zat kort als krijgsgevangene in Duitsland. Op 22 maart 1941 ontvingen drie leden van de groep een insigne Nationale dienst, verdiend tijdens de inzet in mei 1940.

Het jaar 1940 was voor Scouting een lastig jaar en zo ook voor de Vasantagroep. In het logboek staat: *De moeilijke tijd legde speciaal de padvinderij een rem aan, door de beperking van padvindersbezigheden op openbaar terrein op last van de overheid en door de vrees die velen koesterden, dat de vereniging evenals zoveel andere, verboden zou worden. Om deze reden verlieten ook enige jongens onze troep.*

Vlak voor het verbod op Scouting op 2 april 1941 werd de groep getipt door een plaatselijke politie ambtenaar. De leden konden daardoor het materiaal elders onderbrengen. De tenten

werden bv door hopman Feenstra verstoep. Het groepshuis werd op 2 april verzegeld. In het logboek schrijft de vaandrig, dat ondanks het verbod, er veel mooie dingen zijn overgebleven die geen macht er wereld ons kan ontnemen; de wet en belofte, de herinneringen en de kameraadschap.



Er zijn ons eelttek vele mooie dingen  
overgebleven, die geen macht ter wereld  
ons kan ontnemen, dat zijn voornamelijk.  
Onze belofte en wet, waaraan wij onder  
alle omstandigheden trouw blijven en die  
ons helpen kunnen ~~de~~ <sup>ook</sup> na deze slag  
padvindertijk, het is viddertijk te gedragen  
Onze herinneringen aan de prachtige tijd,  
dat wij ~~er~~ <sup>er</sup> gezamenlijk de buiten-  
lucht in trokken om ons, cultuurmen-  
sen ~~de~~ goede eigenschappen en vaardig-  
heden van natuurmensen te verwerven  
Onze kameraadschap, die nu, zo mogelijk  
nog heeter en sterker zal worden dan  
voorheen.  
Ons motto Weest Paraat

In de zomer van 1941 wordt geprobeerd de band in de groep te onderhouden door een troep-tennisclub op te richten. Veel jongens verhuisden, hadden geen tijd en mogelijk geen zin. Aan het eind van het tenniseizoen werd daarom besloten te stoppen.

Van welp Wim Oosterbrink is de 1<sup>e</sup> Ster Kaart bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat hij zelfs tot in november 1942 nog aan enkele stereisen werkte, die werden afgetekend door Baloe Coster.

Direct na de oorlog ging de horde op 6 juni 1945 weer van start onder leiding van Akela Duiverman. De verkenners kwamen ook weer samen, maar het duurde een paar maanden voordat hopman Feenstra weer terug in Huizen was. Officieel begon de troep daarom pas op 14 juni 1946.

Akela Duiverman wilde de groepsnaam wijzigen in Eisenhower- of Montgomery groep, maar Hopman Feenstra was daar fel op tegen. Hij stelde: 'Ga je gang, maar je krijgt van mij geen materiaal'. In het logboek dat na de oorlog werd bijgehouden schrijft hij op 13 juni 1946: 'Ze had reeds een horde opgericht en wilde enthousiast als ze was ook een verkennertroep

oprichten. Daar was ze al heel ver mee gevorderd toen ik kennis met haar maakte. En toen ging alles in een sneltreinvaart. Onmiddellijk begreep ze dat het voor ons oud-troepleden tijd zou zijn als we ons ondergedoken materiaal aan de nieuwe troep zouden overdragen, vooral als die troep Vasanta zou heten. In echte padvinders geest veranderde ze haar plannen, de groene das werd weer ingevoerd en de Vasanta groep was er weer.'

Hopman Feenstra stopte en zijn rol werd overgenomen door Hopman Flier, het hoofd van de openbare lagere Cort van der Linden school. Hij geeft leiding samen met vaandrags Moes en v.d. Barg. Feenstra wordt ere-hopman. Bij gebrek aan een groepshuis verzamelden de leden bij een grote dennenboom tegenover het tolhuis aan de Naarderstraat. Ook werd regelmatig gebruik gemaakt van de nieuwe openbare school (de Cort van der Lindernschool) waar hopman Flier schoolhoofd was.

Een jaar na de bevrijding, droeg oud vaandrig Ostendorf het logboek over aan de Vasantagroep. Hij was toen schipper bij de Arrowe.

### Meer informatie

[Scouting Vasanta - Scoutpedia.nl](http://Scouting Vasanta - Scoutpedia.nl)

[Scouting Vasanta - Nieuws](#)

Archief Vasantagroep – logboek vaandrig Ostendorf



Eisen	datum	paraaf
Ned. Vlag . . . . .	9-11-40	Baloo
Platte Knoop . . . . .	9-11-40	Baloo
Mastworp . . . . .	9-11-40	Baloo
Schootsteek . . . . .	9-11-40	Baloo
Paalsteek . . . . .	9-11-40	Baloo
Kopjeduikelen . . . . .	9-11-40	Baloo
Haasjeoverspringen . . . . .	9-11-40	Baloo
Een acht hinken . . . . .	9-11-40	Baloo
Balgooien . . . . .	9-11-40	Baloo
Touwtje springen . . . . .	9-11-40	Baloo
Met boeken lopen . . . . .	9-11-40	Baloo
Lich. verzorging . . . . .	9-11-40	Baloo
De klok . . . . .	9-11-40	Baloo
3 mnd. Welp . . . . .	9-11-40	Baloo

Voldaan aan alle eisen.

....., ..... 19.....

(Handtekening) .....

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.