

De oudere leden van Groep 1 van de Goude Verkenners *Die Impeesa's* richtten in 1932 een stam op; Stam Arendsoog Gouda. Aan de Hoge Gouwe in Gouda had de stam haar eerste onderkomen. In 1935 had de groep 19 Voortrekkers. Oubaas was dhr. Roelofsen die van buiten de beweging kwam. A. Verhey was Assistent Ploegleider en Hopman J. Verheulen wordt erelid. Tussen 1937 en 1938 verhuisde de stam naar een nieuwe locatie, het voormalige ketelhuis van de 'Garensponnerij' aan de Singelstraat.

De stam nam deel aan landelijke bijeenkomsten en had regelmatig contact met stammen uit andere steden. Herman Hamerslag, stamlid van Arendsoog, vervult in 1935 zijn dienstplicht op de School voor Reserve Officieren der Infanterie. Hij wordt daar lid van de Delta stam, onderdeel van de Kamper Zeeverkenners en is ploegleider. In 1937 was de Wereld Jamboree in Nederland in Vogelenzang. Stam Arendsoog assisteerde bij de organisatie. P.J.A. Bijloo was dat jaar oubaas van de stam. Vlak voor de oorlog verhuisde de groep weer naar een ander clubhuis. Ditmaal aan de Steinkade.

Op 10 mei 1940 viel het leger van Nazi Duitsland het neutrale Nederland binnen. De Duitse bezetter legde veel beperkingen op aan de bevolking. Eén van de beperkingen was het afschaffen van alle niet fascistische organisaties, waaronder de vereniging van Nederlandsche Padvindsters, waar "*Die Impeesa's*" en Stam Arendsoog bij hoorden. Zelfs het dragen van een uniform was door de nazi's verboden.

Leden van Stam Arendsoog legden zich, net als vele andere voortrekkers (roverscouts), niet bij de bezetting neer. Een aantal van hen was tijdens de oorlog betrokken bij het verzet. Stam bijeenkomsten gingen gedurende de oorlog in het geheim door, helaas wel minder vaak.

Na vijf barre oorlogsjaren hielpen de scouts tijdens de bevrijding, zoals gebruikelijk, een handje. Er werden afzettingen op de markt gemaakt tijdens de intocht van de Canadezen en enkele leden deden dienst als postbezorger voor de bevrijders.



Direct na de bevrijding ging het westen van Nederland op slot. Hiermee wilde men voorkomen dat NSB-ers en Duitsers konden ontsnappen en ziektes die als gevolg van de Hongerwinter uitgebroken waren, zich ook in de rest van het land verspreiden. Om er toch voor te zorgen dat er contact kon zijn met familieleden in de rest van het land. Omdat de postlijnen nog niet werkten,

zetten het Rode Kruis in samenwerking met scouts, een postbezorgdienst op tussen het westen en het oosten van het land. De post werd aan de grens van het quarantainegebied verzameld. Vandaar werden ze in estafette van plaats tot plaats verspreid door scouts. Onder leiding van groepsleider P.J.A. Bijloo en dhr. N. Wieger werd de post verzameld en verdeeld onder scouts die zich aangemeld hadden. Ze bezorgden de brieven per voet of liften mee met voertuigen van de militairen. Ze droegen wat er nog over was van vooroorlogse uniformen en kregen een armband met de tekst Postrunner. Ook kregen ze een officiële brief mee waarin stond dat ze aangesteld waren als postbezorger. J.A. de Korte was één van de scouts die hierbij hielp. Een aantal scouts kregen nadien de Prins Bernarddas uitgereikt voor het werk dat ze gedaan hadden.

Het Padvinders-postkantoor.

Het Padvinderspostkantoor (Markt 25, naast Fa. Schuttelaar) bezorgt de brieven, die het Rode Kruis in Gouda ontvangt. Tevens dragen de padvinders er zorg voor, dat het antwoord op deze brieven weer te bestemder plaatse komt. Er is een dagelijks contact met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en tusschengelegen plaatsen. Tevens is het postkantoor ingeschakeld in de pakkettendienst „Zuid helpt Noord“ en „Oost helpt West“.



In juni 1945 vond in het lokaal boven de voormalige ijssalon het 'Beertje' de eerste algemene samenkomst plaats van alle padvinderij-verenigingen in Gouda. Besloten werd om scouting nieuw leven in te blazen. Er werd een advertentie in de krant gezet met daarin een oproep voor nieuwe padvinders. Het enthousiasme was groot. Bijna vijfhonderd Goudse jongeren reageerden op deze oproep. In het gebouw 'Ons Huis' aan de Turfmarkt werden nieuwe Scouting groepen geformeerd. 6 openbare groepen. De leiding bestond onder andere uit oud-leden van Stam Arendsoog. Stam Arendsoog ging behoren tot groep 6 die vernoemd werd naar de verzetsstrijder en redder van de Waalbrug, Jan van Hoof. De groepsdas voor deze groep kreeg de oude kleuren van de vooroorlogse groep "Die Impeesa's", diagonaal oranje/zwart. Een oranje das met een zwarte rand was het resultaat, dat symbool stond voor het koningshuis en de rouw. Officieel begon de Stam Arendsoog weer te 'draaien' in 1948, met nieuwe en ook nog een paar oud leden. En daar is de SAG tot de dag van vandaag niet echt mee opgehouden.

Meer informatie

[Geschiedenis - Stam Arendsoog Gouda](#) [Stam Arendsoog Gouda \(janvanhoof.nl\)](#)

[Geschiedenis - Scouting Jan van Hoof Groep Gouda](#)

Collectie Libertum - Ruimte voor Vrede & Vrijheid, Gouda

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 2, 1945 » 1945-11 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 1, 1934 » 1934-01 - Pag. 31 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 10, 1934 » 1934-02 - Pag. 4 | Delpher](#)

"De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 11, 1934 » 1934-03 - Pag. 8 | Delpher
"De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 12, 1934 » 1934-04 - Pag. 12 | Delpher
"De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 2, 1934, no. 18, 1934 » 1934-10 - Pag. 5 | Delpher
"De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 3, 1935, no. 32, 1935 » 1935-12 - Pag. 11 | Delpher
"De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 5, 1937, no. 46, 1937 » 1937-02 - Pag. 14 | Delpher

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.