

De St. Paulusgroep was een katholieke padvindersgroep in Den Haag. De groep was verbonden aan de parochie van de Heilige Engelbewaarders. Ze werd begin jaren '30 opgericht. Frans Hendrickx (1917) was samen met Frans Spijkers vaandrig bij de groep. Hendrickx kreeg zijn erkenning in 1936. Hij had een oudere broer, Johannes Jacobus (1911). Johannes kwam om in 1940 tijdens een bombardement op Den Helder.

Scouting werd op 2 april 1941 verboden en het dragen van uniformen en zelfs uniformdelen (zoals een riem of badge) was streng verboden. Samenkomsten waren illegaal. Frans Hendrickx hield tijdens de oorlog een logboek bij. De zwarte patrouille van de groep gaat tijdens de oorlog door met activiteiten. Ze gaan een aantal keer op kamp, onder andere met Pinksteren en in de zomer van 1943 en tijdens een weekend in januari 1944. Opvallend is dat van de kampen ook foto's bewaard zijn waar de jongens in uniform op staan!

### **Pinksterkamp 1943**

Op 13 en 14 juni 1943, tijdens het Pinksterweekend, gaan zes jongens van de St. Paulusgroep op kamp. Dit zijn Frans Spijkers, Henk en Jan Gerrebrands, Frans van der Meer, Henny Klein en Frans Hendrickx.



### **Zomerkamp 1943 (31 juli t/m 7 augustus)**

De Zwarte patrouille gaat ondanks het verbod op kamp met zeven personen. Ze gaan met de trein naar Seters en kampeerden bij boer Jansen. Het was voor hen een bekende kampplaats. Seters is een buurtschap in de gemeente Oosterhout. De jongens sliepen in de koeienstal. Bij de boer waren ook een aantal Amsterdamse jongens. Zij waren geen padvinder. Op 2 augustus verhuizen de padvinders van de koeienstal naar de Vliegenkeet, bij

het varkenshok. vlak voor het kamp begon, op 30 juli 1943, ontplofte bij overweg Vijf Eiken in Rijen een munitietrein met vliegtuigbommen, waarschijnlijk als gevolg van sabotage. Er vielen meerdere gewonden en een toevallige voorbijganger kwam om het leven. Een van de



excursies was op 3 augustus. Ze gingen naar Gilze Rijen om te zien of er nog iets van de ramp. Er lagen nog brokstukken van de treinwagons en vernielde huizen.

De rest van het kamp hielden ze zich onder andere bezig met sluip spelen, oriëntatie tochten, wandelen, etc. Er was nog een groep op de boerderij. Kapelaan Van Beek uit Rotterdam verbleef er met een stel Kruisvaarders. Tijdens het kamp maken de jongens diverse foto's. Aan dit kamp nemen deel Frans Spijkers, Henny Klein, Jan en Henk Gerrebrands, Bertus van Kesteren, Henkie Sperwer en Leo.

### **Weekendkamp 8-9 januari 1944**

Een half jaar na het zomerkamp gaan drie scouts op weekendkamp; Hans Veel, Frans Hendrickx en Frans Spijkers. Ze gaan weer naar Boer Jansen in Seters bij Oosterhout.

Na de oorlog werd Frans hopman bij de St. Paulusgroep. Tijdens Sint Jorisdag 1960 kreeg hij de Gouden Jacobsstaf.

### **Meer informatie**

[Zwolle - Begraafplaats Kranenburg - H-J-M-Gerrebrands-1923-2](#)

[Hoogland - RK Begraafplaats Langenoord - Johannes-Gerrebrand](#)

[StamboomNederland](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 2, 1937 » 1937-02 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 5, 1936 » 1936-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

Logboek St Paulusgroep Den Haag, Archief Reizend Scoutingmuseum

[Registratie Adrianus Hendrickx & Maria Christina de Maat & Johannes Jacobus Hendrickx & Petrus Hendrickx & Eduardus Franciscus Hendrickx & Cornelis Ludovicus Hendrickx & Franciscus Hendrickx & Petrus Victor Hendrickx in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven 1943 - Munitietrein bij de Vijf Eiken in Rijen geëxplodeerd - Heemkring Molenheide Het Binnenhof » 25 apr 1960 - Art. 69 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.