



Scouting in Leiden tijdens de oorlog werd overgelaten aan het plaatselijk en persoonlijke initiatief. Na het verbod op Scouting werden de activiteiten nog een tijdje voortgezet als wandelclubs. Prof. De Boer en Mej. P. Bakker, oud-leidster, was daar zeer actief in.

Met de oudere scouts werd contact bewaard. De jongeren van de Nederlandsche Padvinders (N.P.V.) en de Katholieke Verkenneren werden ingeschakeld bij de luchtbescherming en bij de brandweer. Schijnbaar legaal werden zo jongeren niet alleen gevrijwaard voor deportatie naar Duitsland, maar ook grondig getraind om hulpdiensten te bieden in de bevrijdingsstrijd. Deze ploegen hebben bij bombardementen belangrijke diensten bewezen. Ook bij de waarschuwingdiensten en bij de gedwongen ontruiming van huizen van burgers, waarbij inboedels geheel of gedeeltelijk uit handen van de bezetters en van andere rovers gehouden konden worden. Toen de razzia's kwamen en arrestaties plaats gingen maken voor de willekeur van de straatroof, werd een jongensorganisatie in het leven geroepen. De jongens hielden contact met het verzetswerk van ouderen en waarschuwden bij dreigende overvallen, 's nachts en overdag. Het pleit voor de hechtheid van deze organisatie, dat hoewel met jongens gewerkt moest worden, die nog zonder gevaar op straat konden komen in gevaarvolle perioden, nimmer catastrofale „lekken” zijn voorgekomen.

Toen ook de „semi-legale” jongeren en de knapen van zestien jaar gevaar liepen, werd een meisjes-waarschuwingdienst in elkaar gezet, waarbij gebruik gemaakt werd van oude jeugdorganisaties als het Padvindstersgilde, dat zeer nuttig werk verzette. Uit deze jeugdactiviteiten kwam op den dag der bevrijding de Jongeren-Hulp Leiden tevoorschijn, met hoofdkwartier in het Stadhuis, een organisatie van jongeren uit alle kringen van de stadsbevolking en uit alle jeugdorganisaties, die gedurende drie weken naar het eenparig getuigenis van het stadsbestuur, Militair Gezag, Geallieerd Gezag, burgerhulpacties en bevolking uitnemende diensten aan de stad bewezen heeft. Dit werk was de directe voortzetting en ontplooiing van het ondergrondse jongeren-contact in de oorlogsjaren.

### **Meer informatie**

<https://www.oudleiden.nl/pdf/1946.PDF>

[Interview P.A.H. de Boer - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.