



De Petrus Canisiusgroep werd opgericht door kapelaan van Kemenade van de parochie Korvel, die belast was met de jeugdzaken in de parochie. Later werd hij pastoor van Liessel. De oprichting kwam tot stand in 1937 en in 1938 werden de eerste leden geïnstalleerd. Als leiders van de verkenners werden de vaandrags Ed de Grood en L. v.d. Besselaar aangetrokken. De dames Jansen en Van de Bijl kregen de leiding over de welpen. De verkenners werden ondergebracht in het

parochiehuis, de welpen op de bovenverdieping van het huis dat voor het parochiehuis stond.

In de Tweede Wereldoorlog werd de groep ontbonden, maar om de onderlinge contacten te behouden werd gestart met een soort turngroep. Dit werd geen succes. Vaandrig Ed de Grood kwam nu met een plan om onder geleide aan zelfvorming te doen, waarbij de oude gilden model stonden. Zo kwam het St. Paulusgilde tot stand met als voornaamste activiteit het organiseren van zomerkampen o.a. in 1942 naar Malden en in 1943 naar Overasselt. De tocht naar Malden stond onder leiding van "vader Alcuin" (kapelaan van Kemenade) en deken Charlemagne (E.M. de Grood).

Na de bevrijding werd het St. Paulusgilde ontbonden en ging de Petrus Canisiusgroep weer van start. De verkenners van de groep assisteerden eind 1944 bij hulp aan evacués in Tilburg. De groep ontving een gift van de Luchtbeschermingsdienst.



Meer informatie

[052939 - Jeugdorganisaties. Scouting. \(regionaalarchieftilburg.nl\)](https://www.regionaalarchieftilburg.nl)

[Nieuwsblad van het Zuiden : dagblad met ochtend- en avond-editie » 05 dec 1944 - Art. 6 | Delpher](#)

[Nieuwsblad van het Zuiden : dagblad met ochtend- en avond-editie » 09 maa 1946 - Art. 26 | Delpher](#)

[Petrus Canisiusgroep \(Tilburg\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.