

De Hilversumse scoutinggroep St.Paulus is opgericht op 3 september 1931. Ze hoorde bij de St Vitus parochie ten zuiden van Hilversums centrum.

Nadat het verkennen in 1941 was verboden werd desondanks besloten om met de stam (olv Gabriel Smit) in de oorlog door te gaan en ter versteviging van de onderlinge band werd het illegale blad 'Paraat ' uitgegeven. Het clubhuis van de St. Paulusgroep heeft in de oorlog als Raadhuis van Hilversum onderdak geboden aan B&W en de gemeenteraad.

Meer informatie

Paulusgroep.nl » Groepshistorie

[Vincent Meys. Historie van de Padvinderij in Hilversum -.- Wilde Vaart Dag Hammarskiold - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.