

Groep 17 Oranje Blauw was een Scoutinggroep in Rotterdam. De groep werd opgericht in 1913. Tijdens de oorlog werd een logboek bijgehouden.



Na de Duitse inval verschijnt er op 30 mei 1940 voor het eerst weer een bericht in het logboek. Hierin wordt geschreven dat Jan van de Hek tijdens het bombardement is getroffen en dat Jan de Wit wordt vermist en het vrijwel zeker is, dat hij voor zijn Vaderland is gevallen. De overige gemobiliseerden, schipper van de Tak, Leo de Neef en Arie van de Bosch maken het goed en zullen waarschijnlijk spoedig weer in ons midden zijn.

Na het bombardement was hun troeplokaal wonder boven wonder nog intact maar het dak was gedeeltelijk verbrand. Het gebouw wordt gebruikt als vestiging van kantoren dus de scouts moeten een ander onderkomen zoeken. De boten zijn nog wel intact. De inventaris is voorlopig bij stuurman Val in de kelder opgeslagen. De Welpen horde is bij gebrek aan leden opgeheven. De jongens die hun huis verloren hebben hoeven voorlopig niets of minder te betalen. Er zal door de groep gespaard worden voor de verloren gegane uniformen van sommige jongens.

Op 9 april 1941 wordt in het logboek genoteerd: *Heden werden de Nederlandse padvinders verboden en ontbonden. De groepseigendommen, de kassen, de patrouille kassen zijn in beslag genomen. Het spreekt vanzelf dat de troepsbezigheden niet meer door kunnen gaan. Zodra de padvinderij weer opgericht is gaan we met frisse moed weer opnieuw beginnen.*



Na de bevrijding wordt op 29 juni 1945 genoteerd: Voor onze illegalen activiteiten verwijs ik naar het "stamlogboek", "logboek Zwerver" en de illegale groepsberichten. Dankzij het feit dat we tijdens de oorlog contact hebben gehouden met elkaar en zelfs een noodkader enigszins op technisch peil hielden, hebben we de zaak op grootscheepse wijze aan kunnen vatten, zodat we nu weer een complete groep hebben bestaande uit een horde een junioren vendel, een senioren vendel en een stam alles tezamen circa 70 man. Het materiaal waarmee we werken is zeer beperkt, twee tenten en twee kano's, ook een groepslokaal bezitten we niet. Het band-materiaal is nog vrijwel compleet

In het stamlogboek staat dat ca 10 man doorgingen, met o.a. Paas- en Pinksterkampen, het vieren van St. Jorisdag en het organiseren van roei- en zeiltochten. Ook was er een "Rondbrief" die ieder lid aanvulde.

De eerste weken na de bevrijding waren de jongens actief bij de padvindershulpdienst ingeschakeld, zodat geen troepoefening gehouden kon worden. Op 26 mei werd de eerste troepoefening gehouden, maar daar er brood uitgedeeld moest worden, kwam er niet veel van het programma terecht.

Meer informatie

[Oranje Blauw – Scoutinggroep 17 \(oranje-blauw-17.nl\)](http://oranje-blauw-17.nl)

Archief Scoutinggroep Oranje Blauw, Jubileumboek Oranje Blauw 90 jaar

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.